

Αποστολόπουλος Αντώνης: Ο άνθρωπος με το πηγαίο χιούμορ

Στο Βλάση γεννήθηκαν και πέρασαν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι που διέθεταν πηγαίο χιούμορ. Ξεχωριστή, όμως, περίπτωση ήταν ο Αντώνης Αποστολόπουλος. Άνθρωπος κεφάτος, γλεντζές, καλαμπουρτζής. Ακόμη και σήμερα πολλά χρόνια μετά από το θάνατό του ακούγονται και λέγονται θετικά σχόλια για το χαρακτήρα του και το πηγαίο χιούμορ του. Πρόσφατα στο καφενείο του χωριού άκουσα και την παρακάτω ιστορία γι' αυτόν: Ο Αντώνης έπαιζε χαρτιά στο καφενείο ένα χειμωνιάτικο βράδυ, κάτι που το σύνολο σχεδόν του ανδρικού πληθυσμού έκανε για να περνά η ώρα του, αφού βλέπετε η τηλεόραση δεν είχε μπει στη ζωή μας. Η τύχη ήταν με το μέρος του Αντώνη Αποστολόπουλου και έκανε μια γερή μπάζα. Τους μάδησε όλους. Έβαλε τα χρήματα στην τσέπη του και ξεκίνησε τραγουδώντας δυνατά για το σπίτι του έστω και αν η ώρα ήταν τρεις τη νύχτα. Έφτασε στο σπίτι και με ύφος δέκα καρδιναλίων φωνάζει του γέροντα πατέρα του «Γέρο πού είναι το φως, με σβησμένη λάμπα κοιμάσαι!». Ο γέροντας πετάγεται από τον ύπνο του τρομαγμένος, δε βγάζει άχνα και ξαναπέφτει να κοιμηθεί θυμωμένος, αποφεύγοντας διαπληκτισμούς μια και ήταν μόνιμα αντίθετος με τη ζωή του Αντώνη. Το άλλο βράδυ ο Αντώνης και πάλι κάθισε να χαρτοπαίξει. Αυτή τη φορά η τύχη δεν ήταν μαζί του. Έχασε ό,τι είχε και δεν είχε. Με σκυμμένο το κεφάλι έφτασε στο σπίτι και σιγά-σιγά χωρίς να ακουστεί χώθηκε στο κρεβάτι του. Έλα, όμως, που ο πατέρας του πήρε είδηση, κατάλαβε ότι ο Αντώνης είχε χάσει τα λεφτά, πήγε στο προσκέφαλό του, τον σκούντησε και του είπε: «Αντωνάκη δε θέλεις φως απόψε;», αρχίζοντας ταυτόχρονα να τραγουδά ένα ωραίο δημοτικό τραγούδι. Κόκκαλο ο Αντώνης. Ήταν η εποχή που οι άνθρωποι είχαν χιούμορ στη ζωή τους.



Ένας ποιητής από τον Αριστομένη

Μιλάμε για τον Προκόπη Γεωργακόπουλο που γεννήθηκε στο χωριό Αριστομένη το 1924. Διορίστηκε υπάλληλος στο ΙΚΑ το 1952. Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές: «Τραγούδι της μάνας» το 1957, «Ύμνος στην Πλάστη» το 1958, «Τραγούδι των αιώνων» το 1960 και «Τραγούδι της δημιουργίας» το 1962.

Πρόεδρος στο ΦΟΔΣΑ ο Αναστασόπουλος

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος αναδείχθηκε πρόεδρος στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μεσσηνίας, η διοίκηση του οποίου συγκροτήθηκε σε σώμα στις 9 Μαρτίου 2012. Αντιπρόεδρος -στο πλαίσιο της ψηφοφορίας που έγινε στα γραφεία της τέως ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας- εξελέγη ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιάννης Καμβυσόπουλος.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι από το Πεταλίδι

Ο Αριστείδης και ο Νίκος ήταν γιοι του Ελευθερίου Αγγελόπουλου και οι δύο διακρίθηκαν στο χώρο της δημιοσιογραφίας.

• Αριστείδης Αγγελόπουλος: Γεννήθηκε το 1900 στο Πεταλίδι και πέθανε το 1960 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Καλαμάτας. Από το 1932 ασχολήθηκε με τη δημιοσιογραφία και εργάστηκε επαγγελματικά ως συντάκτης στις αθηναϊκές εφημερίδες «Ελληνική», «Νέος Κόσμος» κ.ά. Χρημάτισε ανταποκριτής στην Αθήνα σε παραχιακών εφημερίδων. Το 1946-1947 εξέδωσε την εβδομαδιαία εφημερίδα «Κυριακάτικος Τύπος». Συνεργάστηκε ακόμη με πολιτικά περιοδικά. Από το 1947 ήταν διευθυντής Τύπου του Υπουργείου Προνοίας.

• Νίκος Αγγελόπουλος: Γεννήθηκε στο Πεταλίδι το 1915. Τελείωσε το Γυμνάσιο Καλαμάτας. Το 1932 ασχολήθηκε με τη δημιοσιογραφία σε καλαματιανές εφημερίδες και ως ανταποκριτής αθηναϊκών. Επίσης, το 1933 και 1945-1950 ήταν ανταποκριτής στην Αθήνα σε παραχιακών εφημερίδων. Το 1940 διορίστηκε υπάλληλος στο Υπουργείο Γεωργίας και από το 1950 ήταν εισηγητής στο Τμήμα Επικοινωνιών. Έλαβε μέρος στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο ως έφεδρος αξιωματικός.

Ο αντιγραφέας κωδίκων του Αγίου Όρους

Ένας Γαργαλιανώτης, ο Αναγνώστης Πελοποννήσιος πρόσφερε σημαντικά έργο το 1790 αφού ήταν αντιγραφέας κωδίκων του Αγίου Όρους. Αντέγραψε τους επιταφίους και εγκωμιαστικούς λόγους του Ισοκράτη προς Δημόνικο και Ευαγόρα σε κώδικα της Μεγίστης Λαύρας.

Αναγνωστόπουλος Σωτήρης: Διατέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου

Ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε το 1890 στην πρωτεύουσα του δήμου μας, τη Μεσσήνη, και πέθανε το 1961 στην Καλαμάτα. Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών και δικηγόρησε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτα μετά το 1914. Διατέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου την περίοδο 1949-1952.

Βλασαίοι στο νησί Ellis Island της Αμερικής



Με το καράβι ΠΑΤΡΙΣ ταξίδεψαν για την Αμερική οι Βλασαίοι: Αποστολόπουλος Νικόλαος, Λυμπερόπουλος Αναστάσιος, Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος και Μητρόπουλος Αναστάσιος.

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο το μάτι μου έπεισε σε μια κατάσταση με τους πρώτους Έλληνες που έφτασαν στην Αμερική. Ανάμεσά τους και αρκετοί Βλασαίοι. Πολύτιμα και άγνωστα στους νεότερους Βλασαίους στοιχεία για τους προγόνους του. Οι παρακάτω Βλασαίοι έφτασαν στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 19ου αιώνα.

• **Αποστολόπουλος Νικόλαος του Πέτρου:** Ταξίδεψε με το καράβι «Πατρίς» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 18 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 9 Ιουνίου 1910.

• **Φουρτούνης Δημήτρης του Σπύρου:** Ταξίδεψε με το καράβι «Giulia» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 23 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 27 Οκτωβρίου 1912.

• **Φουρτούνη Ευανθία:** Ταξίδεψε με το καράβι «Ιωάννινα» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 17 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 24 Οκτωβρίου 1916.

• **Φουρτούνη Ασήμια:** Ταξίδεψε με το καράβι «Ιωάννινα» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 19 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 24 Οκτωβρίου 1916.

• **Μάστορας Αριστείδης:** Ταξίδεψε με το καράβι «Φραντζέσκα» που πήρε από το λιμάνι του Ναυπλίου. Ήταν τότε 33 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 4 Ιανουαρίου 1906.

• **Μάστορας Αθανάσιος:** Ταξίδεψε με το καράβι «Ευγενία» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 20 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 17 Οκτωβρίου 1912.

• **Μάστορας Π. Γεώργιος:** Ταξίδεψε με το καράβι «Sofia Hohenberg» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 19 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 28 Σεπτεμβρίου 1907.

• **Μυλωνάς Δημήτριος:** Ταξίδεψε με το καράβι «Alice» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 18 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 14 Μαρτίου 1911.

• **Μυλωνάς Παναγιώτης:** Ταξίδεψε με το καράβι «Massilia» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 27 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 10 Δεκεμβρίου 1907.

• **Κακούρης Π. Κυριακούλης:** Ταξίδεψε με το καράβι «Sofia Hohenberg» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 24 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 28 Σεπτεμβρίου 1906.

• **Κακούρης Γεώργιος του Βασιλείου:** Είχε γεννηθεί στο Βλάση το 1895. Μας είναι άγνωστο πότε μετανάστευσε στην Αμερική και με πιο καράβι.

• **Θεοδωρακόπουλος Περικλής:** Ταξίδεψε με το καράβι «Majestic (1890)» που πήρε από το λιμάνι της Cherbourg της Γαλλίας. Ήταν τότε 36 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 27 Ιουλίου 1911.

• **Μαρκούσης Ευάγγελος:** Τέτοιο επίθετο στο Βλάση δεν υπάρχει. Πρόκειται για κάποιο λάθος των Αμερικανικών αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξίδεψε με το καράβι «Πατρίς» που πήρε από το λιμάνι της Πειραιά. Ήταν τότε 18 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 27 Ιουλίου 1912.

Όποιος Βλασαίος επιθυμεί να μάθει περισσότερα στοιχεία για τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ellisisland.org/search/search_new.asp

Ένας Δήμαρχος που άφησε εποχή

Ένας από τους Δημάρχους της Πύλου που άφησε εποχή ήταν και ο Σπυρόπουλος Στέλι