

## **ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ**

Στην αρχή υπήρξε η ιδέα. Η ιδέα της αναζήτησης των καταβολών του δημοσιούπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος και της προσέγγισης της πορείας του, μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο προβληματισμός του πως. Πως, δηλαδή, θα πετύχουμε μια αντικειμενική προσέγγιση και απεικόνιση της ιστορικής πραγματικότητας, διαχρονικά.

Έτσι φτάσαμε στα συνέδρια της ΑΔΕΔΥ και στα ντοκουμέντα τους. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες, τα δημοσιεύματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές λίγες και πολύτιμες. Αξιοποιήσαμε στο λίγο χρόνο που είχαμε, έως το 32ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, κάθε προσβάσιμη πηγή σε έντυπα και εφημερίδες, σε πρόσωπα και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Δεν θα κρίνουμε εμείς αυτό που πετύχαμε. Θα επισημάνουμε, όμως, ότι αδικήθηκαν ίσως, κάποια πρόσωπα ή κάποιες διαδικασίες, που στην πραγματικότητα ήταν σημαντικότερες απ' ό,τι εμφανίζονται στην παρούσα έκδοση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, υπάρχει ένα συνολικό αποτέλεσμα υπαρκτό και εν δυνάμει, σημαντικό.

Έχουμε επιτέλους στα χέρια μας μια πηγή συνδικαλιστικής πληροφόρησης και γνώσης, που μπορεί να αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς των από εδώ και πέρα αναζητήσεων και δράσεών μας.

Αυτή ακριβώς η απλή πηγή συνδικαλιστικής πληροφόρησης μπορεί να διευρυνθεί και να καταστεί διαχρονικά ενεργός. Να μετατραπεί δηλαδή σε μια ζώσα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα προστίθεται εσaeί ως πληροφορία, η δημοσιούπαλληλική συνδικαλιστική δράση και όπου, παράλληλα, μπορούν να καλύπτονται τα κενά που έμειναν απ' αυτήν την πρώτη προσπάθεια δημοσιοποίησης των ντοκουμέντων, των μέχρι σήμερα συνεδρίων της ΑΔΕΔΥ.

Ιδιαίτερα σε σχέση με την προσπάθειά μας να καλύψουμε τα κενά των μέχρι τώρα συνεδρίων της ΑΔΕΔΥ, θα είναι πολύτιμη η συμβολή των συνδικαλιστικών στελεχών ή των απογόνων τους, που θήτευσαν στα όργανά της. Κάθε στοιχείο που βρίσκεται στα χέρια τους μπορεί να συντελέσει-άγνωστο πόσο καταλυτικά-στο να συμπληρωθεί το μωσαϊκό των διαδικασιών, των θέσεων και των προσώπων που διαμόρφωσαν ιστορικά την πορεία του δημοσιούπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος και της ΑΔΕΔΥ.

Σ' ό,τι αφορά στην ουσία του περιεχομένου της ανά χείρας έκδοσης, θα μπορούσαν και σίγουρα θα γραφούν πολλά. Εκείνο, όμως, που πρέπει να επισημανθεί από τώρα είναι ότι η έκδοση αυτή αλλάζει την αφετηρία και την οπτική προσέγγισης της συνδικαλιστικής δράσης της ΑΔΕΔΥ και των δημοσίων υπαλλήλων.

Αυτή, ακριβώς, η αλλαγή της οπτικής στη διαχρονική δράση της ΑΔΕΔΥ έχει να προσφέρει πολλά σε περισσότερα του ενός επίπεδα.

Έχει να προσφέρει στους νέους δημοσίους υπαλλήλους και στην προοπτική τους να ασχοληθούν με τα κοινά και το συνδικαλισμό.

Έχει να προσφέρει στις ενεργές, σήμερα, συνδικαλιστικές δυνάμεις και στο να γνωρίσουν από που ξεκίνησε το κίνημα, ποια αιτήματά του ικανοποιήθηκαν και ποια μένουν ακόμη άλιτα.

Έχει, τέλος, να προσφέρει στα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς. Ιδιαίτερα να τους υπενθυμίζει στο να αποφεύγουν το μεγάλο λάθος της αξιοποίησης της ισχυρής εξουσίας που διαθέτουν για παρεμβάσεις, όποιας μορφής και έκτασης, στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος.

Συνηθίζεται να λέγεται ότι οι συνδικαλιστές δεν πρέπει να κοιτάζουν πίσω. Αυτό είναι δουλειά των ειδικών· δηλαδή των ιστορικών. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό ισχύει, ή αν πρέπει να ισχύει σήμερα, σε μια φάση μετάβασης, προς μία κοινωνία της γνώσης.

Εκείνο που σαφώς γνωρίζουμε είναι, ότι δεν υπήρξε πρόθεση και δεν οικειοποιηθήκαμε ρόλους, που δεν μας ανήκουν. Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να φέρουμε στην επιφάνεια στοιχεία, που τα χρειαζόμαστε για τη συνδικαλιστική μας δράση και που διαφορετικά θα είχαν χαθεί.

Θα χαρούμε πολύ, αν αυτά τα στοιχεία αξιοποιηθούν και από άλλους-όσο γίνεται περισσότερους, ειδικούς και μη-για αναλύσεις, κρίσεις και συμπεράσματα. Ελπίζουμε μάλιστα σε μια χρονική απόσταση από τώρα, έχοντας και μια τέτοιου είδους δουλειά στη διάθεσή μας, να προχωρήσουμε σε μια νέα, τη δεύτερη, πιο διευρυμένη και ολοκληρωμένη, έντυπη έκδοση.

Τάσος Αποστολόπουλος

Χριστόφορος Κορυφίδης