

Σωτήρης Αποστολόπουλος



Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΑΙΩΝ



e-book//Βλάση:Από το χθες στο σήμερα

**Η πρώτη μετανά-
στευση στην Αμερική.
Βλασαίοι στο νησί
Ellis Island**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ



Καραβιές από ανθρώπους φτωχούς άφηναν τη Μεσσηνία στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα και αναζητούσαν στην Αμερική καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Έφευγαν γιατί δεν άντεχαν πια να δουλεύουν μέρα νύχτα στα κτήματα και προκοπή να μη βλέπουν. Ανάμεσα σ' αυτούς και αρκετοί Βλασαίοι. Για τις συνθήκες ζωής, ιδιαίτερα της αγροτιάς που έδωσε και το μεγαλύτερο ποσοστό στον όγκο των μεταναστών, είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Γιάννη Κορδάτου: *"Ξυπόλυτος, γυμνός, κουρελής, ατροφικός. Το κρέας δεν το δοκίμαζε παρά μόνο δύο φορές το χρόνο. Το κρομμύδι, ημπομπότα και η ελιά ήταν το μόνιμο φαγητό του, χρόνο καιρό πεινούσε. Τον καρπό που έφτυνε αίμα για να τον μαζέψει του τον έπαιρναν οι τοκογλύφοι, οι έμποροι και οι άλλοι εκμεταλλευτές του. Σχολεία δεν υπήρχαν, γράμματα δεν μάθαινε, ζούσε σε τρώγλες και έκλαιγε τη μοίρα του... Όλα του ήταν μαύρα και σκοτεινά, γι' αυτό άμα άνοιξε της Αμερικής ο δρόμος εκπατριζόταν. Η μετανάστευση του ήταν η μόνη σανίδα σωτηρίας".*

Ελπίδα, όλων των Βλασαίων, όλων των Βουφραδιωτών, όλων των Μεσσηνίων ήταν να φύγουν από το λιμάνι της Καλαμάτας ή της Πάτρας και να φτάσουν κάποτε με τα υπερωκεάνια στη νήσο Ellis Island της Αμερικής. Φτάνοντας εκεί θα περνούσαν



Ανάμεσα στους Βλασαίους που μετανάστευσαν στην Αμερική ήταν και ο Νικόλαος Αποστολόπουλος του Πέτρου. Ήταν τότε 18 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 9 Ιουνίου 1910

Ονόματα Βλασαίων που έφτασαν στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις αρχές του 19ου αιώνα.

από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αφού έπαιρναν τη σχετική άδεια θα εισέρχονταν στο εσωτερικό της Αμερικής.

Από το Βλάση αναζήτησαν μια καλύτερη μοίρα στην Αμερική οι παρακάτω Βλασαίοι που έφτασαν στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις αρχές του 19ου αιώνα:

Αποστολόπουλος Νικόλαος του Πέτρου: Ταξίδεψε με το καράβι «Πατρίς» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 18 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 9 Ιουνίου 1910.

Apostolopoulos, Ohri.to	1921	Skelos, Greece	Themistocles			
Apostolopoulos, Dimitrios	1910	Nafpactos, Greece	Athinaí			
Apostolopoulos, Ioannis	1921	Klaviso, Greece	King Alexander			
Apostolopoulos, Nicolaos	1910	Vlasi, Greece	Patris			
Apostolopoulos, Athanasios	1921	Abriani, Greece	King Alexander			
Apostolopoulos, Georgios	1910	Tripolis, Greece	Martha Washington			



Μάστορας Π. Γεώργιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Sofia Hohenberg» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 19 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 28 Σεπτεμβρίου 1906.

Mastoras, George P.	1906	Vlasi	Sofia Hohenberg			
Mastoras, Ioannis N	1952	Greek	Nea Hellas			
Mastoras, Christos	1924	N/A	Byron			
Mastoras, Spiros	1923	New York, N. Y.	King Alexander			
Mastoras, Spyros	1922	N/A	King Alexander			
Mastoras, Constantinos	1927	Greece	Presidente Wilson			
Mastoras, Athanagios	1909	Mastoratica	Campania (1901)			
Mastoras, James Michael	1951	Greece	Nea Hellas			

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Μητρόπουλος Αναστάσιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Πατρίς» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 18 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 14 Μαρτίου 1911.

Mitropoulos, Miltiades	1914	Doutsoubo, Greece	Belvedere			
Mitropoulos, Paleslogos	1914	Lirca, Greece	Ivernina			
Mitropoulos, Andreas	1914	Calavryta, Greece	Pannonia			
Mitropoulos, Dimitrios	1911	Xerxes, Greece	Patris			
Mitropoulos, Anastasios	1911	Vlassi, Greece	Patris			
Mitropoulos, Georgios	1911	Tripoli, Greece	Oceania			
Mitropoulos, Sofia	1911	Tripoli, Greece	Oceania			



Κακούρης Γεώργιος του Βασιλείου: Είχε γεννηθεί στο Βλάση το 1895. Μας είναι άγνωστο πότε μετανάστευσε στην Αμερική και με ποιο καράβι. Ο γιος του Κακούρης Παύλος που γεννήθηκε στην Αμερική το 1936 έγινε ένας από τους σπουδαιότερους οργανοπαίχτες για τον οποίο στη συνέχεια θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά.

ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα

28 LIST OR MANIFEST OF ALIEN PASSENGERS FOR THE UNITED STATES

ALL ALIENS sailing at a port of continental United States from a foreign port or a port of the border possessions of the United States, and all aliens sailing at a port of call under passport from a foreign port, a port of continental United States, or a port of the border possessions of the United States, shall file with the collector of customs at such port a list of the names of such aliens as follows: This (ship) sheet is for the listing of

S. S. "FRANCE" Passengers sailing from LE HAVRE OCT 24 1920 19

No.	NAME IN FULL	Age	Sex	Color of hair	Color of eyes	Height	Build	Place of birth	Profession	Religion	Marital status	Parents	Address	Final destination
1	ALIAS, William	32	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Married	Parents: Mrs. Helen Vicos at VIKOS	84, 215 10th St	
2	ALIAS, John	14	M	Brown	Blue	4' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
3	ALIAS, Martin	34	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Married	Father: Mr. Nikolaos Andros at VIKOS	111, 215 10th St	
4	ALIAS, Anastas	23	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
5	ALIAS, George	20	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
6	ALIAS, Maria	21	F	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Married	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
7	ALIAS, Constantine	28	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
8	ALIAS, Sophia	22	F	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Married	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
9	ALIAS, Anastas	44	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Married	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
10	ALIAS, Constantine	37	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Married	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
11	ALIAS, Angeliki	21	F	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Married	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
12	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
13	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
14	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
15	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
16	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
17	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
18	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
19	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
20	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
21	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
22	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
23	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
24	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
25	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
26	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
27	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
28	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
29	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	
30	ALIAS, George	25	M	Brown	Blue	5' 10"	Slender	Greece	Merchant	Orthodox	Single	Father: Mr. Demetrios Petros at VIKOS	111, 215 10th St	

Νέστορας Γεώργιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Ραννονία» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 26 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 10 Ιανουαρίου 1921.

1	Nestoras, Saranios	1902	Pyrus	La Touraine
2	Nestoras, Antonios	1915	Molasso, Greece	Vasiliefs Constantinos
3	Nestoras, Athanasios	1952	Greek	Nea Hellas
4	Nestoras, Constantinos	1911	Vosinitza, Greece	Themistocles
5	Nestoras, Ioannis	1952	Greek	Nea Hellas
6	Nestoras, Ignatios	1921	Ipsilometopon, Greece	King Alexander
7	Nestoras, Georges	1921	Vlassi, Greece	Pannonia
8	Nestoras, Constantinos	1921	Ipsilometopon, Greece	King Alexander
9	Nestoras, Athanassios	1911	Kozam, Greece	Carpathia
10	Nestoras, Spyros	1950	Greek	Marjory
11	Nestoras, Nicolaos	1912	Astros, Greece	Macedonia

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Λυμπερόπουλος Βασίλειος: Ταξίδεψε με το καράβι «Saxonia» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 21 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 13 Σεπτεμβρίου 1912.

1	Liberopoulos, Panajotis	1917	Megalopolis, Megalopolis	Italia	
2	Liberopoulos, Georges	1902	Piraeus	Palatia	
3	Liberopoulos, N Dionysios	1952	Greek	Argentina	
4	Liberopoulos, Athanasios	1939	N/A	Neo Helles	
5	Liberopoulos, Staoros	1901	Zatouna	Pretoria	
6	Liberopoulos, Vassillios	1912	Vlassi, Greece	Saxonia	
7	Liberopoulos, Panagiotis	1903	Carinkia	Rotterdam	
8	Liberopoulos, Pavangolis	1904	Piree	L Aquitaine	
9	Liberopoulos, Dimitrios	1916	Doriza, Greece	Vasilifs Constantinos	



Μυλωνάς Δημήτριος: Ταξίδεψε με το καράβι «Alice» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 19 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 16 Σεπτεμβρίου 1907.

Milonas, Georgios	1907	Gardikion, Greece	Laura
Milonas, Charalampos	1907	Zante, Greece	Napolitan Prince
Milonas, Dimitrios	1907	Vlasi, Greece	Alice
Milonas, John	1907	Kynouria, Greece	La Bretagne
Milonas, Costas	1907	Tsourenoo, Greece	Massilia
Milonas, Constantino	1907	Ligudista, Greece	Sicilian Prince



Μυλωνάς Παναγιώτης: Ταξίδεψε με το καράβι «Massilia» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 27 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 10 Δεκεμβρίου 1907.

Milonas, Poulos	1907	Meligala, Greece	Moraitis
Milonas, Nicolabotta	1907	Kilssonra, Turkey	Barbarossa
Milonas, Panagiotis	1907	Vlasi, Pylas, Greece	Massilia
Milonas, Georgios	1907	Gardiki, Greece	Napolitan Prince



ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Νέστορας Νικόλαος: Ταξίδεψε με το καράβι «Athinai» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 28 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 24 Ιανουαρίου 1910.

Nestoras, Spyros	1950	Greek	Marjory			
Nestoras, John	1927	N/A	Byron			
Nestoras, Demetre	1920	Platana, Greece	Themistocles			
Nestoras, Nicolaos	1910	Vlasi, Greece	Athina			
Nestoras, B...	1899	Sparta	Amsterdam			
Nestoras, Georgios	1912	Callani, Turkey	Argentina			
Nestoras, Athanassios	1914	Dovrani, Greece	Ioannina			
Nestoras, Panayotis	1908	Lemnos, Turkey	Alice			
Nestoras, Nicolaos	1930	New York	Saturnia			
Nestoras, Demetrios	1897	Sparta	Rotterdam			







Μάστορας Αριστέιδης: Ταξίδεψε με το καράβι «Φραντζέσκα» που πήρε από το λιμάνι του Ναυπλίου. Ήταν τότε 33 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 4 Ιανουαρίου 1906.

Mastoras, Theocharis	1944	Greek	Ameriki			
Mastoras, Vlasios	1916	Vasiliko, Greece	Patris			
Mastoras, Athanassios	1921	Pogonion, Greece	King Alexander			
Mastoras, Leonidas	1916	Arghyrokastrou, Greece	Vasilefs Constantinos			
Mastoras, Athanasios	1921	Radovieta, Greece	Megali Hellas			
Mastoras, Aristide	1906	Vlasi	Frantziska			
Mastoras, Spiros	1947	Greece	Salmon Knot			
Mastoras, Spiros	1945	Greek	Lake Charles Victory			
Mastoras, Onorina	1937	N/A	Conte Di Savoia			
Mastoras, Vassilios	1907	Calesmeno, Greece	Napolitan Prince			



Κακούρης Π. Κυριακούλης: Ταξίδεψε με το καράβι «Sofia Hohenberg» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 24 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 28 Σεπτεμβρίου 1906.

1	Cacouris, Georges	1902	Corinthos	Rotterdam	  
2	Cacouris, Const.	1906	Tejlic	Cretic	  
3	Cacouris, Kyriacoulis P.	1906	Vlasti	Sofia Hohenberg	  
4	Cacouris, Stavra	1906	Ailokerise	Italia	  
5	Cacouris, Charalambos	1906	Kaleomenon	Giulia	  
6	Cacouris, Theodoros	1906	Velimahi	Giulia	  



ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Νέστορας Ιωάννης: Ταξίδεψε με το καράβι «Argentina» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 28 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 18 Οκτωβρίου 1912. • •

Nestoras, Spyros	1980	Greek	Marjory			
Nestoras, Nicolaos	1912	Astros, Greece	Macedonia			
Nestoras, Elias	1912	Mitylene, Turkey	Patris			
Nestoras, Joanis	1912	Vlasi, Greece	Argentina			
Papanestoras, Michael	1952	Greek	Petrakis Nomieos III			
Papanestoras, Athanasios	1924	N/A	King Alexander			
Papanestoras, Athanasios	1954	Greek	St Aetna			



Μάστορας Αθανάσιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Ευγενία» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 20 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 17 Οκτωβρίου 1912.

NAME	ARRIVED	LAST PLACE OF RESIDENCE / BIRTH PLACE	SHIP NAME	ACTION		
Mastoras, Athanasios	1921	Radovitsia, Greece	Megali Hellas			
Mastoras, Athanasios	1912	Vlasi, Greece	Eugenia			



Φουρτούνης Αναστάσιος: Ταξίδεψε με το καράβι Gioulia και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής το 1907.

ID	Name	Year	Origin	Ship	Actions
1	Fourtounis, Anastasios	1912	Makrisia, Greece	Martha Washington	[Icons]
2	Fourtounis, Giovanni	1906	Pireo	Francesca	[Icons]
3	Fourtounis, Athanassios	1907	Mataranga, Greece	Giulia	[Icons]
4	Fourtounis, Anastasios	1907	Vassi, Greece	Giulia	[Icons]
5	Fourtounis, Demetrios	1914	Matarago, Greece	Belvedere	[Icons]



Φουρτούνη Ασημω: Ταξίδεψε με το καράβι «Ιωάννινα» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 19 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 24 Οκτωβρίου 1916.

ID	Name	Year	Origin	Ship	Actions
1	Fourtouni, Assimo	1916	Vlassi, GRC	Ioannina	[Icons]
2	Fourtouni, Evanthia	1916	Vlassi, GRC	Ioannina	[Icons]



Φουρτούνη Ευανθία: Ταξίδεψε με το καράβι «Ιωάννινα» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 17 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 24 Οκτωβρίου 1916.



Μάστορας Α. Γεώργιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Erny» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 18 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 24 Σεπτεμβρίου 1906.

Μάστορας Γεώργιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Ultonia» που πήρε από το λιμάνι της Τεργέστης. Ήταν τότε 24 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 24 Δεκεμβρίου 1913. Είναι φανερό ότι πρόκειται για έναν από τους παραπάνω Μαστοραίους που επέστρεψαν στην Ελλάδα και ξαναταξίδεψαν στην Αμερική μέσω Ιταλίας.

Λυμπερόπουλος Γεώργιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Athinai» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 20 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 18 Απριλίου 1912.

Λυμπερόπουλος Αναστάσιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Πατρίς» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 20 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 9 Οκτωβρίου 1910.

Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος: Ταξίδεψε με το καράβι «Πατρίς» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 19 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 27 Ιουλίου 1912.

Μητρόπουλος Ιωάννης: Ταξίδεψε με το καράβι «Μακεδονία» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 19 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 27 Σεπτεμβρίου 1912.

Μητρόπουλος Αναστάσιος: Ταξίδεψε με το καράβι «Napolitan Prince» που πήρε από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ήταν τότε 35 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 4 Νοεμβρίου 1907.

Θεοδωρακόπουλος Περικλής: Ταξίδεψε με το καράβι «Majestic (1890)» που πήρε από το λιμάνι της Cherbour της Γαλλίας. Ήταν τότε 36 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 27 Ιουλίου 1911.

Φουρτούνης Δημήτρης του Σπύρου: Ταξίδεψε με το καράβι «Giulia» που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 23 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 27 Οκτωβρίου 1906

Μαρκούσης Ευάγγελος: Τέτοιο επίθετο στο Βλάση δεν υπάρχει. Πρόκειται για κάποιο λάθος των αμερικανικών αρχών. Σύμφωνα με

τα στοιχεία ταξίδεψε με το καράβι «Πατρίς» που πήρε από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν τότε 18 χρονών και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 27 Ιουλίου 1912.



Με το καράβι «ΠΑΤΡΙΣ» ταξίδεψαν στην Αμερική στις αρχές του 19ου αιώνα οι Βλασάιοι: Αποστολόπουλος Νικόλαος, Λυμπερόπουλος Αναστάσιος, Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος και Μητρόπουλος Αναστάσιος

Το ταξίδι στην Αμερική και οι πρώτες δυσκολίες

Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα χιλιάδες Έλληνες ανάμεσά τους και Βλασάιοι πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς γιατί δεν άντεχαν πια να δουλεύουν μέρα νύχτα στα κτήματα και προκοπή να μη βλέπουν. Ελπίδα και πολλών νέων παιδιών από το Βλάση ήταν να φύγουν από το λιμάνι της Καλαμάτας και να φτάσουν κάποτε με τα υπερωκεάνια στη νήσο Ellis Island της Αμερικής. Οι συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στα μεταναστευτικά υπερωκεάνια, ιδιαίτερα εκείνα της πρώτης περιόδου (1907-1937), ήταν φρικτές αφού οι μετανάστες θεωρούνταν «φορτίο». Αρκεί να σκεφτούμε ότι πλοία μόλις 5-6 χιλιάδων τόνων, μετέφεραν έως 1.200-1.300 επιβάτες, σε ταξίδια που συχνά ξεπερνούσαν τις είκοσι μέρες. Οι περισσότεροι αγνοούσαν τις μεγάλες δυσκολίες που τους περίμεναν στην Αμερική αφού οι φήμες στην Ελλάδα τα παρουσίαζαν όλα εύκολα. Όσοι κατάφεραν και πήραν την άδεια ταξιδιού πριν μπούνε στο καράβι υποβάλλονταν σε ξεψείριασμα και εμβολιασμό. Οι περισσότεροι ταξίδευαν κάτω από το κατάστρωμα σε στενούς χώρους. Η πολυκοσμία, οι αναθυμιάσεις των εμετών, η απόπνοια των σωμάτων των επιβατών και η έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το φαγητό στο καράβι ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς. Είκοσι και πλέον μέρες μια κόλαση για ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους πρώτη φορά ταξίδευαν με καράβι.



Η αναχώρησή τους γινόταν σε ατμόσφαιρα πανηγυρική, με την μπάντα του δήμου να παίζει στο λιμάνι, τα βαπόρια να σφυρίζουν και τα μαντήλια να ανεμίζουν στα σημαιοστόλιστα πλοία και στην αποβάθρα, καθώς ανταλλάσσονταν οι τελευταίοι χαιρετισμοί. Έπειτα άρχιζαν τα προβλήματα, τα αδιέξοδα, τα βάσανα.

Τα προβλήματα στο νησί Ellis Island της Αμερικής

Κάποτε έφταναν στο νησί Ellis Island της Αμερικής. Εδώ τους περίμεναν νέα βάσανα, νέες δυσκολίες και εμπόδια. Έπρεπε και τα 26 νέα παιδιά από το Βλάση να αποδείξουν ότι δεν πάσχουν από κάποια νόσο γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να γυρίσουν στο Βλάση. Αγωνία, αβεβαιότητα κυριαρχούσε σε όλους. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν όλοι καλά στην υγεία τους και μετά από αρκετές μέρες στο νησί Ellis Island τους επετράπηκε η είσοδος στην Αμερική. Εκεί συνάντησαν όσους είχαν φτάσει νωρίτερα στην Αμερική και έμεναν ομαδικά σε οικήματα που κάθε άλλο παρά για διαμονή ανθρώπων έκαναν. Αρχικά βρήκαν δουλειές στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στα μεταλλεία. Δουλειές σκληρές

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

και δύσκολες που θεωρούνταν δεύτερης κατηγορίας και που απέφευγαν οι Αμερικανοί πολίτες. Ανάμεσα στα άλλα που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν η γλώσσα αλλά και οι ρατσιστικές απόψεις που επικρατούσαν για τους Έλληνες την περίοδο εκείνη στην Αμερική. Δεν είναι τυχαίο ότι τότε κόλλησαν στους Έλληνες το «Fitthy Greeks», δηλαδή «Βρωμοέλληνες» άλλα ούτε και η επιγραφή που συναντούσες στα εστιατόρια που έλεγε «All American. No rats.No Greeks», δηλαδή «Αμιγές Αμερικάνικο. Όχι ποντίκια. Όχι Έλληνες». Κι όμως τα παιδιά από το Βλάση μαζί με την πλειοψηφία των Ελλήνων που έφτασαν στην Αμερική με επιμονή και επιμονή αντιμετώπισαν τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, μπόρεσαν και επιβίωσαν και στη συνέχεια προόδευσαν.



Εκατό και πλέον χρόνια μετά την πρώτη μετανάστευση των Βλασάιων στην Αμερική ένας άλλος Βλασαίος ο Νίκος Αποστολόπουλος καθηγητής στο Πλύμουθ της Αγγλίας επισκέπτεται το νησί Ellis Island της Αμερικής και αναζητάει πληροφορίες για τους Βλασαίους που έφτασαν εκεί στις αρχές του 18ου αιώνα. Η φωτογραφία είναι από αυτή την επίσκεψη στο νησί Ellis Island.



Δυο χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την είσοδο των μεταναστών στο νησί Ellis Island της Αμερικής. Εκεί έφτασαν και 26 νέα παιδιά από το Βλάση αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.



Το πρώτο επιτραπέζιο ρολόι έφερε στο Βλάση από την Αμερική ο Νικόλαος Αποστολόπουλος του Πέτρου. Επέστρεψε στο Βλάση και με τα χρήματα που έφερε από την Αμερική προσπάθησε να βελτιώσει και τη ζωή του στο Βλάση. Πέθανε το 1983 σε ηλικία 91 χρόνων. Είχε παντρευτεί την Ευδακία Αποστολοπούλου που πέθανε το 1985 σε ηλικία 83 χρονών. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Νικόλαο Αποστολόπουλο με τη σύζυγό του

**Γεώργιος Μάστορας
δεν ξέχασε το Βλάση
και έγινε ο ευεργέτης
του χωριού του**

Ο Γεώργιος Μάστορας του Αθανασίου ουδέποτε ξέχασε το χωριό του και τις σκληρές συνθήκες που επικρατούσαν στο Βλάση. Έγινε ο ευεργέτης του χωριού. Φτάνοντας στην Αμερική, το 1906, σε ηλικία 18 χρονών, δούλεψε σκληρά και από το υστέρημά του έστειλε χρήματα πίσω, το 1927, στην κοινότητα με τα οποία κατασκευάστηκε η βρύση του χωριού και το γεφύρι που είναι μέσα στο χωριό. Τα έργα αυτά την περίοδο εκείνη ήταν υψίστης σημασίας. Η βρύση του χωριού απ' όπου οι κάτοικοι προμηθεύονταν νερό ήταν αδιαμόρφωτη και η συγκέντρωση του νερού σε βαρέλες και σε στάμνες ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Επίσης, όταν έβρεχε το χωριό χωριζόταν στα δυο αφού το ρυάκι (κολοπανάς) που διέσχιζε το χωριό πολλαπλακίζετο.



Με χρήματα που έστειλε από την Αμερική ο Γεώργιος Μάστορας του Αθανασίου η κοινότητα Βλάση κατασκεύασε τη βρύση του χωριού καθώς και το γεφύρι που είναι εντός του χωριού. Δυο έργα υψίστης σημασίας που έλυσαν πολλά προβλήματα των κατοίκων

Ο Μητρόπουλος Αναστάσιος από την Αμερική στα πεδία των μαχών

Ο Αναστάσιος Μητρόπουλος του Νικολάου είχε γεννηθεί στο Βλάση το 1890. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής του χωριού τον ανάγκασαν να φύγει μετανάστης στην Αμερική. Εκεί τον βρήκαν τα γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914. Η αγάπη του για το χωριό του, για την

**Ο Παύλος Κακούρης
μετανάστης δεύτερης
γενιάς κατακτά την Αμε-
ρική ως μουσικός και
ως επιχειρηματίας**

πατρίδα του τον οδήγησαν χωρίς μεγάλη σκέψη να εγκαταλείψει την Αμερική και το όραμά του για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να μπει στο πρώτο καράβι και να επιστρέψει στην πατρίδα για να καταταγεί στον ελληνικό στρατό που έδινε τον υπέρ πάντων αγώνα. Πολέμησε με απaráμιλλο θάρρος και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνέχεια στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Βγαλμένος από τα λαϊκά στρώματα, κοντά στη φτώχεια, στα βάσανα, στον πόνο της μετανάστευσης και στις αδικίες, στάθηκε μαζί με τα άλλα ελληνόπουλα, φορέας της ηρωικής παράδοσης, έκφρασε με συνέπεια το αγωνιστικό πνεύμα, που κυριαρχεί πάντα στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές του εθνικού μας βίου.

Ανάμεσα στους Βλασαίους που έφτασαν στην Αμερική ήταν και ο Γιώργιος Κακούρης του Βασιλείου που είχε γεννηθεί στο Βλάση το 1895. Τα αδέρφια του ήταν ο Παναγιώτης που είχε γεννηθεί το 1897 και ο Γιάννης Κακούρης που είχε γεννηθεί το 1907. Επίσης, αδερφές του ήταν η Βαγγελιώ και η Κατίνα. Ο γιος του Γεωργίου Κακούρη, Παύλος Κακούρης που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1936 διακρίθηκε και ως μουσικός και ως επιχειρηματίας. Ξεκίνησε να παίζει μαντολίνο στα 7 του χρόνια και έκανε μαθήματα βιολιού και ακορντεόν για πολλά χρόνια. Με το μπουζούκι ασχολήθηκε το 1960. Από το 1968 παίζει μπουζούκι αποκλειστικά σε μεγάλα κέντρα της Αμερικής. Γίνεται παντού γνωστός και κόσμος μαγεμένος τρέχει να απολαύσει τη μουσική του. Το 1974 ξεκίνησε και εμπορικές δραστηριότητες. Το 2000 δημιούργησε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για την προώθηση και πώληση μπουζουκιών από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα διατηρεί ως και σήμερα που γράφεται αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο εταιρία κτηματικών και μεσιτικών συναλλαγών στο Σακραμέντο στην Καλιφόρνια.



Παύλος Κακούρης

**Η ζωή και η δράση του
Παύλου
Κακούρη στην
Αμερική**

Μοιάζει με παραμύθι η ζωή όλων αυτών που εγκατέλειψαν το Βλάση στα τέλη του 1800 και στις αρχές του 1900 και αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στο άγνωστο, στη μακρινή Αμερική, τον Νέο Κόσμο όπως την αποκαλούσαν.

Ανάμεσα σ' αυτούς και ο Γεώργιος Κακούρης του Βασιλείου. Παιδί πενταμελούς οικογένειας, είχε γεννηθεί στο Βλάση το 1895. Στον ανθό της νιότης του βρέθηκε στην Αμερική μετανάστης με όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Πάλεψε σκληρά όπως όλοι οι Έλληνες μετανάστες και τα κατάφερε. Ο γιος του Παύλος Κακούρης που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1936, λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σε μια γειτονιά που κατοικούσαν πολλοί Έλληνες οικονομικοί μετανάστες διαπρέπει μέχρι σήμερα όπως προαναφέραμε ως μουσικός και ως επιχειρηματίας. Στο Βλάση ήρθε για πρώτη φορά το 1951. Ήταν η πρώτη επαφή του με τα χώματα που γεννήθηκε ο πατέρας του.

Ο Παύλος Κακούρης ξεκίνησε να παίζει μαντολίνο στα επτά του χρόνια και έκανε μαθήματα βιολιού και ακορντεόν για πολλά χρόνια. Στο μπουζούκι το γύρισε το 1960. Άρχισε να παίζει επαγγελματικά το 1963. Πολύ γρήγορα κατέκτησε τα μεγαλύτερα μουσικά κέντρα της Αμερικής. Το 1974 ξεκίνησε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς να εγ-

κατελείψει τη μουσική του πορεία.

Να λοιπόν πώς περιγράφει όψεις της ζωής του ο ίδιος στο διαδικτυακό περιοδικό «Η Κλίκα» (web: www.klika.gr): «Θα αρχίσω από το σπίτι μας στη Νέα Υόρκη το 1936. Τότε γεννήθηκα. Μένναμε σε μια γειτονιά με πολλούς Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους. Κάθε οικογένεια είχε τους Ελληνικούς της δίσκους και ένα φωνόγραφο. Ανάλογα με το μέρος της Ελλάδας από όπου είχαν έρθει, είχανε και την τοπική μουσική τους. Οι Μικρασιάτες ακούγανε και τούρκικους δίσκους σε μικρές συγκεντρώσεις με στενούς φίλους που τα γνωρίζανε και τους άρεσαν. Τα ζειμπέκικα ήταν σε ανατολίτικο στυλ με ούτια, κανονάκια και βιολιά. Αυτά που τα λέγαμε μόρτικα, αλανιάρικα και μετά ρεμπέτικα τα ακούσαμε λίγο πριν τον πό-



Πάυλος Κακούρης

λεμο με τη Γερμανία. Τα μπουζούκια ακούγονταν σαν μαντολίνα τότε και κανένας από μας δεν ήξερε τη διαφορά.

Στα σπίτια τραγουδάνανε διάφορες καντάδες. Θυμάμαι το «Κερνώ τον πόνο μου κρασί». Μεγάλο σουξέ της εποχής! Το τραγουδούσε η μάνα μου και έπαιζε μαντολίνο! Από μικρός άκουγα τα παλιά τραγούδια του Περιστέρη, Ρούκουνα, Σαμιωτάκη, Τούντα, Παπασιδέρη, Καλλέργη, Στράτου, Στελλάκη, Γεωργακόπουλου, Κερομύτη και πολλών άλλων ίσως άγνωστων σήμερα.

Τα πρώτα χρόνια ακούγαμε δημοτικά γιατί ήτανε χορευτικά (συρτά, καλαματιανά και τσάμικα), καλά για τα γλέντια. Τα μπουζούκια δεν τα είχε γνωρίσει ο κόσμος της εποχής. Τα σπίτια είχανε πολλά μαντολίνα, βιολιά, κιθάρες και κλαρίνα για της παρέες τα Σαββατοκύριακα. Όλοι γλεντάνανε στα σπίτια τους, γιατί μαγαζιά Ελληνικά με μουσική δε θυμάμαι να υπήρχανε. Μετά από το 1929 μέχρι το 1933 που κλείσανε οι τράπεζες και οι λεφτάδες τα χάσανε όλα υπήρχε μεγάλη φτώχεια στην Αμερική και τους επαγγελματίες μουσικούς τους βλέπαμε μόνο σε γάμους, βαφτίσια και χοροεσπερίδες. Αυτοί ήτανε μεγάλοι στην ηλικία και παίζανε κλαρίνα, λαούτα, ούτια, σαντούρια και βιολιά. Ωραία χρόνια!

Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε έρθει η Σοφία Βέμπο με μουσικούς για τα τραγούδια του πολέμου. Είχε μαζευτεί όλος ο Ελληνισμός της Νέας Υόρκης να ακούσει τα ελληνικά τραγούδια. Όμως για πολλά χρονιά δεν είχαμε ακούσει μπουζούκι. Ένας ήταν, ο μοναδικός, ο Τζακ Χαλκιάς που έπαιζε το φημισμένο του ταξίμι και άλλα κομμάτια που γίνανε δίσκοι. Το 1951 ήρθε ένας μπουζουξής ο Κώστας Καλύβας. Νομίζω πως ήτανε ένας από τους πρώτους επαγγελματίες.

Το Μάρτη το 1951 με πήγε η μάνα μου στην Ελλάδα για πρώτη φορά, με το πλοίο «Νέα Ελλάς». Θα γράψω λίγα για αυτή την εποχή αν και νομίζω πως τη γνωρίζετε καλύτερα από μένα.

Είχαν γίνει σουξέ τότε «Η Ταμπακέρα», «Σε τούτο το παλιόσπιτο», «Άσ' τα τα μαλλάκια σου», «Ο Ναύτης», «Παίξε Χρήστο το μπουζούκι»

και «Τα Πεταλάκια». Εγώ τρελάθηκα με τα μπουζούκια και μου κόλλησε η «ασθένεια» τόσο, που κρατάει μέχρι σήμερα, 54 ολόκληρα χρόνια μετά.

Πρώτη φορά είδα να παίζουνε μπουζούκι στο Μενίδι, στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, σε μια μεγάλη ταβέρνα που την λέγανε «Η Αίγλη». Ήτανε ο Τσιτσάνης μαζί με τον Παπαϊωάννου. Το σπίτι μας ήτανε πολύ κοντά και τους άκουγα όλη νύχτα από κρεβάτι μου.

Γύρισα στην Αμερική τον Ιούλιο και έκλεισα 15 χρονών. Στα 17 πήγα ναύτης στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Είχα πάντα μαζί μου στο πλοίο δίσκους Ελληνικούς και γραμμοφωνάκι, για να έχω ελληνική συντροφιά. Τα τραγούδια που είχα τότε (το 1953/54) ήτανε το «Φτωχοκάλυβο», «Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», «Εσένα σε φοβάμαι». Πιθανόν στην Ελλάδα να είχαν βγει πολύ νωρίτερα, αλλά μέχρι να φτάσουνε στην Αμερική θα πέρασε καιρός. Όταν πήγα στην Ιαπωνία, μετά από τον πόλεμο με την Κορέα, βρήκα μαγαζιά ελληνικά που πηγαίνανε οι Έλληνες του εμπορικού ναυτικού. Η πόλη Κόμπι δίπλα στο λιμάνι είχε τρία τέτοια μαγαζιά, με Ελληνικούς δίσκους μόνο στη δισκοθήκη τους και οι Γιαπωνέζες που εργάζονταν εκεί χορεύανε όλους τους ελληνικούς χορούς και μιλάγανε ελληνικά. Μου κάνανε μεγάλη εντύπωση με την εξυπνάδα τους. Μετά από κει πήγαμε στη Σαϊγκόν στην Ινδοκίνα, το σημερινό Βιετνάμ. Είχε και εκεί ένα Ελληνικό μαγαζί με το ίδιο πρόγραμμα.

Απολύθηκα το 1957 και εγκαταστάθηκα στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Εκεί μένανε πολλοί Έλληνες και είχαμε και μια πολύ ωραία και μεγάλη εκκλησία την Αγία Σοφία. Δίπλα ήταν ένα ελληνικό μπακάλικο με όλα τα είδη από Ελλάδα και σε λίγο άνοιξε και ένα ελληνικό εστιατόριο, το «Ρόδος Καφέ».

Κάτω στο κέντρο της πόλης υπήρχαν κάτι πολύ παλιά καφενεία από 1920 όπως έμαθα. Επήγα και τα βρήκα και όταν μπήκα μέσα νόμιζα πως είχα πάει πίσω στο 1920 με τα μαρμάρινα τραπέζια και τις «αρχαίες» καρέκλες. Ο καφετζής στο πάγκο του, με τους καφέδες στη χόβολη, δυο κατσαρόλες στην στόφα γκαζιού και δυο ράφια με πολλούς αργιλέδες. Γύρω στους τοίχους μεγάλοι καθρέφτες και κάδρα με Πολίτικες και Σμυρναϊκές σκηνές από περασμένα χρόνια. Όλοι εκεί ήτανε 65 και άνω και τους φαινόταν περίεργο που εμείς -εικοσάρηδες τότε- καθόμασταν ώρες και μιλάγαμε μαζί τους. Είχανε παλιούς δίσκους αλλά δε δίνανε σημασία. Αυτοί περισσότερο παίζανε χαρτιά. Εγώ ήθελα να μάθω για τους μουσικούς και έβλεπα να περνάνε από εκεί μουσικοί με κλαρίνα, βιολιά, σαντούρια λαούτα και ούτια από Αρμένηδες. Όλοι αυτοί μεγάλοι στα χρόνια. Παίζανε μόνο για τα τυχερά, φαΐ και ποτό, «καλντερίμι» όπως λέγανε. Έμαθα εκεί στο καφενείο από ένα γεροντάκι πως πριν το πόλεμο γύρω στο 1925 με 1935 το



Μια παλιά φωτογραφία του Βλασσαίου στην κατγωγή Παύλου Κακούρη όπως την αλιεύσαμε στο περιοδικό «η Κλίκα», διαδικτυακό περιοδικό για το λαϊκό τραγούδι. Διεύθυνση (web: www.klika.gr).

μπάντζο, που έμοιαζε πολύ με το όργανο της Τουρκίας που το λένε Σι-ουμπούς, είχε μεγάλη πέραση στην Αμερική και αρκετοί Έλληνες το κουρδίζανε ΡΕ-ΛΑ-ΡΕ σαν το τρίχορδο μπουζούκι και παίζανε Πολίτικα και Σμυρναίικα.

Κάπου έπρεπε να υπήρχανε μπουζούκια γιατί εγώ βρήκα το πρώτο μου μπουζούκι σε ένα παλιατζίδικο το 1960. Το όργανο αυτό είχε κατασκευαστεί το 1922 στην Νέα Υόρκη από το Σταθόπουλο. Έχει μέσα στο σκάφος κολλημένο το όνομα και την ημερομηνία. Ήτανε πολύ σκοτισμένο, ψηλά σε ένα ράφι μαζί με παλιά μαντολίνα, αλλά το έκοψε το μάτι μου γιατί ήταν μακρυμάνικο. Το πήρα και μ' αυτό ξεκίνησε η καριέρα μου στο μπουζούκι. Το έχω ακόμα, παροπλισμένο, κρεμασμένο πια στον τοίχο για να μου φέρνει αναμνήσεις.



Στο φημισμένο Χόλυγουντ, το προάστιο του Λος Άντζελες όπου

γυρίζουνε της κινηματογραφικές ταινίες, ήρθε ένας Γιώργος Ντε Μίλο από το Σικάγο. Απάνω στο φημισμένο «HOLLYWOOD BOULEVARD» (Λεωφόρος του Χόλυγουντ) άνοιξε το «GREEK VILLAGE» που έγινε το στέκι του μπουζουκιού για πάρα πολλά χρόνια από το 1958. Ο πρώτος μπουζουξής ήτανε ένας Αζιώτης Κεχαγιάς μαζί με την Ελένη Μπαρτσέρη. (Στη Νέα Υόρκη είχανε αρχίσει τα μπουζούκια πολύ νωρίτερα στην 8η λεωφόρο με όλες της φίρμες της εποχής. Πρώτα περνάγανε από εκεί, μετά πηγαίνανε στο Σικάγο και μετά στην Καλιφόρνια για να απολαύσουνε καλοκαίρι και ομορφιά).

Μετά από τον Κεχαγιά ήρθε ο Παπαϊωάννου μαζί με τον Καλλέρη που τον συνόδευε στην κιθάρα. Έγινε χαμός στο μαγαζί! Πού να βρεις κάθισμα! Από εκεί και μετά αρχίσανε τα χρυσά χρόνια του «ελληνικού Χόλυγουντ». Εκεί κοντά ήρθε ο Λάμπης ο ακορντεονίστας με το Γιώργο Καψοκίλη κλαρίνο από τον Πύργο Ηλείας. Μετά ήρθε ο Γεράσιμος Κλουβάτος που έγραψε το «'ναψε το Τσιγάρο». Σ' αυτόν πήγα και μου έδειξε πώς να κουρδίσω αυτό το παλιομπουζούκο και έκανα τα πρώτα βήματα στο μπουζούκι. (Επαιζα λίγο μαντολίνο και βιολί από 8 χρονών αλλά πού να ανοίξουνε τα δάχτυλα με αυτές της αποστάσεις. Παιδεύτηκα αλλά τα κατάφερα)».

Η δεύτερη μετανάστευση. Οι Βλασαίοι στις διάφορες χώρες

Στο τέλος της δεκαετίας του 1950 και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 το Βλάση συγκλονίζεται από ένα δεύτερο μεταναστευτικό ρεύμα. Χάνει ό,τι πολύτιμο είχε. Τη νεολαία του, τα νιάτα του, την ίδια του τη ζωή. Από εδώ και μετά το Βλάση θα πέσει στον μαρασμό και στην αφάνεια. Θα χαθεί για πάντα το χαμόγελο. Ο δρόμος για την Αυστραλία θα αρπάξει περίπου το 40% της νεολαίας του. Ο δρόμος για τον Καναδά, τη Γερμανία, την Αθήνα και την Καλαμάτα το άλλο 50%. Έτσι η δεκαετία του 1970 θα βρει ένα χωριό γερόντων. Κανείς, όμως, από αυτούς που εγκατέλειψαν το χωριό δεν ξέχασε τον τόπο του. Η ανάμνησή του ήταν πάντα ζωντανή και οι επισκέψεις συχνές.

Για το μέγεθος του μεταναστευτικού ρεύματος την εποχή αυτή στο Βλάση οι αριθμοί της απογραφής είναι χαρακτηριστικοί. Το 1951 το Βλάση είχε 375 άτομα και το 1971 είχε 195 άτομα. Αυτή η εικόνα δείχνει

Βλασαίοι μετανάστες στην Αυστραλία

τη μεγάλη πληθυσμιακή αλλαγή που επήλθε την περίοδο εκείνη.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και τη δεκαετία του 1960 το Βλάση γνώρισε ένα ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα με κατεύθυνση κυρίως τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τότε ήταν που το Βλάση κυριολεκτικά ερήμωσε. Τότε ήταν που μετατράπηκε σε χωριό γερόντων.

Από το Βλάση μετανάστευσαν στην Αυστραλία οι παρακάτω: Μυλωνάς Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Κωτσοβόλου Νίτσα του Αναστασίου, Κωτσοβόλου Κούλα του Αναστασίου, Παναγιωτόπουλος Τάκης του Παύλου, Μάστορα Χριστίνα του Ανδρέα, Μάστορας Απόστολος του Ανδρέα, Κακούρη Νίκη του Αντωνίου, Κακούρη Ελένη του Δήμου, Αποστολόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου, Αποστολοπούλου Ελένη του Νικολάου, Κακούρη Ερμιόνη του Αλέξη, Κωτσοβόλου Αθανασία του Θεοδώρου, Αποστολόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου, Αποστολοπούλου Γεωργία του Διονυσίου, Αποστολοπούλου Σούλα του Διονυσίου, Νέστορα Γεωργία του Ιωάννη, Νέστορας Αλέκος του Νικολάου (πέθανε στα ξένα), Νέστορα Αγγελική του Νικολάου, Κωτσοβόλος Κυριάκος του Παναγιώτη, Κωτσοβόλος Ιωάννης του Δημητρίου, Κωτσοβόλος Γεώργιος του Δημητρίου (πέθανε στα ξένα), Κωτσοβόλου Μάρθα του Γεωργίου, Κωτσοβόλου Βούλα του Γεωργίου, Κωτσοβόλου Παναγιώτα του Γεωργίου, Κωτσοβόλος Βασίλειος του Ελευθερίου, Κωτσοβόλου Γεωργία του Ελευθερίου, Μαρινοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου, Ζάκης Ιωάννης του Χαριλάου, Ζάκη Χριστίνα σύζυγος Ιωάννη, Ζάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Κακούρης Ανδρέας του Μάρκου (πνίγηκε σε ατύχημα στο Σίνδεϋ), Κακούρης Κωνσταντίνος του Μάρκου, Κακούρη Βασιλική του Μάρκου, Αποστολοπούλου Αντωνία του Παναγιώτη, Αποστολοπούλου Βούλα του Παναγιώτη, Αποστολόπουλος Κυριαζής του Παναγιώτη, Θεοδωρακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, Θεοδωρακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, Θεοδώρα Μυλωνά του Κων/νου, Κωτσοβόλος Κυριάκος του Νικολάου. Η πλειοψηφία των Βλασαίων που μετανάστευσαν αφού με κόπους και θυσίες



Ο Βασίλης Κωτσοβόλος μετανάστευσε στην Αυστραλία όπου παντρεύτηκε την Ελένη Κωτσοβόλου με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά. Επέστρεψε μετά από χρόνια στην Αθήνα και όταν συνταξιοδοτήθηκε εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Βλάση όπου κατοικεί μέχρι σήμερα



Στην Αυστραλία όπου είχαν μεταναστεύσει παντρεύτηκαν ο Κυριάκος Κωτσοβόλος και η Μάρθα Κωτσοβόλου και απέκτησαν δυο γιους. Σήμερα κατοικούν μόνιμα στην Αυστραλία αλλά επισκέπτονται συχνά το Βλάση. Δεν ξέχασαν το χωριό τους και τις ρίζες τους



Από τον γάμο των Βλασαίων Γιάννη Κωτσοβόλου και Βούλας Αποστολοπούλου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Απέκτησαν δυο γιους τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα

απόκτησαν αρκετά χρήματα επέστρεψαν στην Ελλάδα. Κάποιοι, όμως, δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν αν και το επιθυμούσαν αφού στάθηκε εμπόδιο στην επιστροφή τους οι επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.



Ήταν το έτος 1964. Η Βλασαία Νίσα Κωτσοβόλου παντρεύεται τον Βλαχοπουλαίο Σταύρο Γιαννόπουλο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Απόκτησαν δυο κόρες, τη Γιώτα και τη Νούλα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Ο Σταύρος Γιαννόπουλος πέθανε στις 14-11-2008 και η γυναίκα στις 11-6-2009. Ενταφιάστηκαν στο Κοιμητήριο του χωριού Βλαχόπουλο



Στη φωτογραφία ο γάμος δυο Βλασαίων στην ξενιτιά. Είναι ο γάμος του Ιωάννη Κωτσοβόλου του Δημητρίου με τη Βούλα Αποστολοπούλου του Παναγιώτη και οι δυο από το Βλάση. Απ' αριστερά στην πρώτη σειρά βλέπουμε: Αποστολοπούλου Σούλα (από Βλάση), Σολωμός Γιώργος (από Μηλιώτη), Κωτσοβόλου-Γιαννοπούλου Νίσα (από Βλάση), Αποστολοπούλου-Σαμπαζιώτη Αντωνία (από Βλάση), Κωτσοβόλος Ιωάννης (από Βλάση), Αποστολοπούλου-Κωτσοβόλου Βούλα (από Βλάση), Δημόπουλος Φώτης (από Βλαχόπουλο), Λιανού Βούλα (από Βλαχόπουλο), Λιανού Νίκη (από Βλαχόπουλο), Μυλωνά Θεοδώρα (από Βλάση). Στη μεσαία σειρά βλέπουμε τους: Ρόσος Δημήτριος (από Μηλιώτη), Παναγιωτόπουλος Τάκης (από Βλάση), Αποστολοπούλου Γεωργία (από Βλάση), Σαραντοπούλου Νίσα (από Μηλιώτη), Κωτσοβόλου Μάρθα (από Βλάση), Ερμιόνη Κακούρη (από Βλάση), άγνωστη (από Κοντογόνη), Μυλωνά Βάσω (από Βλάση), Μυλωνάς Θεόδωρος (από Βλάση). Απ' αριστερά στην πάνω σειρά βλέπουμε: Γεωργακλής Πέτρος (από Μηλιώτη), Αποστολόπουλος Νίκος (από Βλάση), Σαραντόπουλος Δημήτριος (από Μηλιώτη), Κακούρης Ανδρέας (από Βλάση), Φίλιξ Γουόλ (Αυστραλός), Γκόρντον (Αυστραλός), Κωτσοβόλος Κυριάκος (από Βλάση).

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Ο Βλασαίος Κυριαζής Αποστολόπουλος παντρεύτηκε στην Αυστραλία τη Μαρία Σταυροπούλου από το Φίλια Καλαβρύτων και απέκτησαν δυο παιδιά, τον Παναγιώτη και τη Χριστίνα. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Πέθανε το 2017



1972 στη Μελβούρνη Αυστραλίας. Η κόρη του Σταύρου Γιαννόπουλου και της Νίτσας Κωτσασβόλου-Γιαννόπουλου βαπτίζεται και παίρνει το όνομα της γιαγιά της «Γιαννούλα»



Ο Βλασαίος Τάκης Παναγιωτόπουλος με τη Βλασαία γυναίκα του Γεωργία Αποστολοπούλου-Παναγιωτοπούλου τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσής τους στην Αυστραλία. Ο Τάκης Παναγιωτόπουλος πέθανε στην Αυστραλία τον Σεπτέμβριο του 2009

ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα



Η φωτογραφία φέρει ημερομηνία 3-4-1972 και είναι τραβηγμένη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Απ' αριστερά Κούλα Κωτσοβόλου, Νίτσα Κωτσοβόλου, Γουόλ (Αυστραλός), Σταύρος Γιαννόπουλος. Η μικρή είναι η Γιώτα Γιαννοπούλου



Η Βλασαία στην καταγωγή που κατοικεί στην Αυστραλία Βούλα Θεοδωρακοπούλου-Καρνέζη κόρη του μετανάστη Νικολάου Θεοδωρακόπουλου με την οικογένειά της μετά τη βάπτιση του παιδιού της



Από τον γάμο του Βλασαίου Τάκη Παναγιωτόπουλου του Παύλου με τη Βλασαία Γεωργία Αποστολοπούλου του Διονυσίου. Ανήκουν στην κατηγορία των Βλασαίων που δεν επέστρεψαν για μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Παρέμειναν με τα παιδιά τους στη Μελβούρνη της Αυστραλίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Τρίτη γενιά Βλασαίων μεταναστών στην Αυστραλία. Η εγγονή του Τάκη Παναγιωτόπουλου Σοφία μόλις έχει τελειώσει τον αγώνα κρίκετ...



Τα ξαδέρφια Κυριάκος Κωτσόβολος και Νίτσα Κωτσόβολου μετανάστευσαν στη Μελβούρνη Αυστραλίας.



Ο Βλασαίος Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος του Γεωργίου που κατοικεί στην Αυστραλία με ένα εγγόνι του στην αγκαλιά του.



Η Τζένη Παναγιωτοπούλου παιδί δεύτερης γενιάς Βλασαίων μεταναστών έχει έρθει ταξίδι στο Βλάση και φωτογραφίζεται με τη θεία της Μαρία Αποστολοπούλου του Διονυσίου



Η Κούλα Κωτσοβόλου του Αναστασίου μετανάστευσε από το Βλάση στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Πέθανε το 2017 και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του χωριού της



Η Κακούρη Ερμιόνη του Αλέξη ήταν μια ακόμη Βλασαία που μετανάστευσε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας



Ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος του Γεωργίου όταν μετανάστευσε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Η Ελένη Κακούρη που κατοικεί μόνιμα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας φωτογραφίζεται με την Παναγιώτα Κωτσοβόλου-Αποστολοπούλου σε ένα ταξίδι της στην Ελλάδα



Η Γεωργία Κωτσοβόλου του Ελευθερίου που βλέπουμε στη φωτογραφία μετανάστευσε στην Αυστραλία μαζί με τον αδερφό της Βασίλη. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στους Γαργαλιάνους



Γεννημένα στην Αυστραλία από γονείς Βλασαίους αποτέλεσαν τη δεύτερη γενιά μεταναστών. Από δεξιά Φώτης Μυλωνάς, Κώστας Μυλωνάς, Στάθης Σαμπαζιώτης, Δημήτρης Κωτσόβολος



Ο Βλασαίος στην καταγωγή Παύλος Παναγιωτόπουλος και η Τίνα Παναγιωτοπούλου επισκέπτονται τον Αύγουστο του 2018 το Βλάση και φωτογραφίζονται με την Κανέλλα Μάστορα



Οι φωτογραφίες από τη ζωή των Βλασαίων μεταναστών της Αυστραλίας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδιαίτερη αξία, καθώς και ένα διαχρονικό συμβολισμό. Στη φωτογραφία βλέπουμε τη βάπτιση του Κωτσόβολου Παναγιώτη του Ιωάννη που έγινε το 1974. Ο Παναγιώτης Κωτσόβολος κατοικεί σήμερα στη Γλυφάδα Αττικής



1965. Μελβούρνη Αυστραλίας. Βλασαϊκή βάπτιση. Ο Σταύρος Γιαννόπουλος και η Νίτσα Γιαννοπούλου-Κωτσόβολου βαπτίζουν την κόρη τους και της δίνουν το όνομα Παναγιώτα (Γιώτα). Η Γιώτα σήμερα ζει στην Αθήνα και επισκέπτεται συχνά το Βλάση



Μια παλιά φωτογραφία από τη μακρινή Αυστραλία αποτυπώνει Βλασαίους μετανάστες που αναζήτησαν εκεί καλύτερες συνθήκες ζωής. Ανάμεσά τους και ο Θεόδωρος Μυλωνάς με τη γυναίκα του Βασιλική και τα παιδιά τους

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Από το γάμο του Βλασαίου Κυριαζή Αποστολόπουλου με τη Μαρία Σταυροπούλου από το χωριό Φίλια Καλαβρύτων που έγινε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας όταν και οι δυο είχαν μεταναστεύσει εκεί αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης



Βλασαίοι στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Από δεξιά: Κωτσόβολος Ιωάννης του Δημητρίου, Κούλα Κωτσοβόλου του Αναστασίου, Βούλα Κωτσοβόλου σύζυγος Ιωάννη, Μαρία Αποστολοπούλου σύζυγος Κυριαζή, Νίτσα Γιαννοπούλου σύζυγος Σταύρου και Γιαννόπουλος Σταύρος (από Βλαχόπουλο)



Ο Ντένης Αποστολόπουλος, παιδί Βλασαίων μεταναστών, με τα δικά του παιδιά σε μια αναμνηστική φωτογραφία



Η Νούλα Γιαννοπούλου γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η μητέρα της Νίτσα Κωτσοβόλου από το Βλάση και ο πατέρας της Σταύρος Γιαννόπουλος από το Βλαχόπουλο είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Η Νούλα Γιαννοπούλου που στη φωτογραφία τη βλέπουμε με τον σύζυγό της Παναγιώτη Αποστολόπουλο κατοικεί σήμερα στην Πετρούπολη Αττικής με το σύζυγό της και τα δυο της παιδιά



Η φωτογραφία απεικονίζει δυο Βλασαίους που αναζητήσαν καλύτερες συνθήκες ζωής στην Αυστραλία. Πρόκειται για τον Τάκη Παναγιωτόπουλο του Παύλου και τη σύζυγό του Γεωργία Αποστολοπούλου-Παναγιωτοπούλου. Παντρεύτηκαν στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και δημιούργησαν τη δικιά τους οικογένεια.



Η εγγονή του Τάκη Παναγιωτόπουλου Σοφία που βλέπουμε στη φωτογραφία με τη θεία της Παναγιώτα Μάστορα ανήκει στην τρίτη γενιά των Βλασαίων μεταναστών



Η Βούλα Θεοδωρακοπούλου του Νικολάου που κατοικεί στην Αυστραλία (παιδί δεύτερης γενιάς Βλασαίων μεταναστών) έχοντας το παιδί της στην αγκαλιά της σε μια αναμνηστική φωτογράφιση

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών έχουν επισκεφτεί τη γενέτριά των γονιών τους το Βλάση, το 2011, και συμμετέχουν ενεργά στο πανηγύρι του χωριού που είχε οργανώσει ο Σύλλογος των Απανταχού Βλασαίων



Το 1998 ο Θανάσης Μαρινόπουλος και η σύζυγός του Βούλα Γιαννακοπούλου-Μαρινοπούλου επισκέφτηκαν τη μακρινή Αυστραλία απ' όπου είναι και η φωτογραφία. Απ' αριστερά: Θανάσης Μαρινόπουλος, Σοφία Γιαννακοπούλου από το Κοντογόσι, Μαρία Γιαννακοπούλου σύζυγος Παύλου και Γιάννης Γιαννακόπουλος



Η πρώτη γενιά μεταναστών από το Βλάση Ελένη Κακούρη με τον σύζυγό της Σοφοκλή και η επίσης Βλασαία Γεωργία Αποστολοπούλου-Παναγιωτοπούλου παίζουν χαρτιά με την τρίτη γενιά μεταναστών Στέλιο και Σοφία, εγγόνια της Γεωργίας Αποστολοπούλου-Παναγιωτοπούλου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας



Μελβούρνη Αυστραλίας 1966. Ο Αργύρης Σαμπαζιώτης και η Βλασαία σύζυγός του Αντωνία Αποστολοπούλου-Σαμπαζιώτη βαπτίζουν τον γιο τους Στάθη



Αύγουστος του 2018. Ο Παύλος Παναγιωτόπουλος με τη σύζυγό του Τίνα που ανήκουν στη δεύτερη γενιά Βλασαίων μεταναστών επισκέπτονται το χωριό των γονιών τους, το Βλάση και φωτογραφίζονται με τον Βασίλη Κωτσόβολο, την Ελένη Κωτσόβολου, την Ελευθερία Μάστορα και την Κανέλλα Μάστορα



Στον τάφο ενός μετανάστη στην Αυστραλία. Από τους πρώτους μετανάστες που έφτασαν από τα χωριά μας στη μακρινή Αυστραλία το 1954 ήταν και ο Κωνσταντίνος Φιλόπουλος του Παναγιώτη και της Δήμητρας από το Κοντογόνι, αδερφός της παντρεμένης στο Βλάση Παναγιώτας Μάστορα σύζυγος Κωνσταντίνου. Είχε γεννηθεί το 1921 και πέθανε στην ξενιτιά το 1974. Στη φωτογραφία βλέπουμε τους Βλασαίους Αθανάσιο Μαρινόπουλο και τη σύζυγό του Βούλα Γιαννοπούλου-Μαρινόπουλου να επισκέπτονται τον τάφο του το 1998 και να αφήνουν λίγα λουλούδια...

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών που κρατάνε στην καρδιά τους την αγάπη για το Βλάση, τόπο που γεννήθηκαν οι γονείς τους και οι παππούδες τους είναι και οι απεικονιζόμενοι στη φωτογραφία. Πρόκειται για τον γιο και τις εγγονές του Κυριάκου Κωτσόβολου και της Μάρθας Κωτσόβολου. Στην φωτογραφία ο Παναγιώτης Κωτσόβολος του Κυριάκου έχει δίπλα του τις κόρες του Τσεκελίνα και Κυριακούλα.



Η Γιώτα Γιαννοπούλου γεννήθηκε στην Αυστραλία. Η μητέρα της Νίτσα Κωτσόβολου ήταν από το Βλάση και ο πατέρας της Σταύρος Γιαννόπουλος από το Βλαχόπουλο. Σήμερα η Γιώτα Γιαννοπούλου κατοικεί με την οικογένειά της στην Αθήνα. Η φωτογραφία είναι από τον γάμο της το 1985 με το Χρήστο Κοσκορέλο



Ο Κώστας Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αυστραλία. Ο πατέρας του Θεόδωρος Μυλωνάς από το Βλάση είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Σήμερα συνταξιούχος έχει εγκατασταθεί στο Βλάση. Στη φωτογραφία με τη σύζυγό του Μαύρα



Η φωτογράφιση με εγγόνια είναι μια ανεπανάληπτη στιγμή που εκπέμπει ιδιαίτερο άρωμα και έχει διαχρονική συναισθηματική αξία. Μια τέτοια στιγμή βλέπουμε στη φωτογραφία. Η Γεωργία Παναγιωτοπούλου-Αποστολοπούλου με τα εγγόνια της στη μακρινή Αυστραλία



Ο Θεόδωρος Μυλωνάς από το Βλάση μετανάστευσε στην Αμερική όπου παντρεύτηκε τη Βάσω Κοντού και απέκτησαν δυο δίδυμους γους. Τον Κώστα και τον Φώτη. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα



Η οικογένεια του Γιάννη Κωτσόβολου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς εκεί επέστρεψαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Γλυφάδα Αττικής. Συχνά επισκέπτονται και το Βλάση



Παιδιά δεύτερης γενιάς Βλασαίων μεταναστών που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πρόκειται για τον Παναγιώτη και τον Στάθη Κωτσόβολο του Κυριάκου και της Μάρθας (στη φωτογραφία όταν ήταν ακόμη σε νεαρή ηλικία



Η Παναγιώτα Κωτσόβολου του Γεωργίου μετανάστευσε μαζί με τις αδερφές της Μάρθα και Βούλα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας όπου εκεί δημιούργησαν τις δικές τους οικογένειες. Σήμερα κατοικούν μόνιμα στην Αυστραλία αλλά συχνά επισκέπτονται την Ελλάδα. Στη φωτογραφία βλέπουμε την Παναγιώτα Κωτσόβολου με τον σύζυγό της Γιάννη Γεωργόπουλο που η καταγωγή του είναι από το χωριό Φοινίκη της Πυλίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Η Βλασαία Ελένη Κακούρη μετανάστευσε στην Αυστραλία όπου και παντρεύτηκε τον Σοφοκλή με τον οποίο απέκτησε δυο γιους. Η οικογένεια συνεχίζει να μένει μόνιμα στην Αυστραλία αλλά συχνά επισκέπτεται το Βλάση



Η κόρη του Τάκη Παναγιωτόπουλου Jenny Fragiás που κατοικεί στην Αυστραλία με τα αγαπημένα της πρόσωπα



Η Αναστασία Θεοδωρακοπούλου-Πανουσοπούλου, παιδί δεύτερης γενιάς Βλασαίων μεταναστών με τον σύζυγό της σε μια αναμνηστική φωτογραφία



Τα ξαδέρφια Γιάννης Κωτσόβολος και Κούλα Κωτσόβολου μετανάστευσαν στην Αυστραλία αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Η φωτογραφία είναι της εποχής που μετανάστευσαν



Φωτογραφία κάποιων δεκαετιών. Ο Παύλος Παναγιωτόπουλος κρατά στα χέρια του την εγγονή του Τζένη, που σήμερα ζει στην Αυστραλία, όταν είχε έρθει μωρό με τους γονείς της στην Ελλάδα



Η Χριστίνα Κωτσόβολου είχε παντρευτεί στην Αυστραλία τον Γεώργιο Κωτσόβολο του Δημητρίου και μαζί απέκτησαν δυο παιδιά. Την Κωνσταντίνα και το Δημήτρη. Ο Γεώργιος Κωτσόβολος απεβίωσε το 1986 και ετάφη στη Μελβούρνη.



Ο Φώτης Μυλωνάς γιος του Θεόδωρου Μυλωνά και της Βασιλικής Κοντού-Μυλωνά γεννήθηκε στην Αυστραλία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Κηπούπολη Αττικής. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε μαζί με τα παιδιά του Θεόδωρο και Δέσποινα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Πάσχα 1973. Η οικογένεια του Τάκη Παναγιωτόπουλου που είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία έχει επισκεφτεί το Βλάση και φωτογραφίζονται με τα συγγενικά τους πρόσωπα. Απ' αριστερά: Παναγιωτόπουλος Παύλος, Γεωργία Ζάκη, Στυλιανός Μάστορας, Κανέλλα Μάστορα, Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Τάκης Παναγιωτόπουλος, Ευγενία Μάστορα (κρατά την κόρη του Τάκη Παναγιωτόπουλου), Ευγενία, Ελευθερία Μάστορα, Παναγιώτα Μάστορα, Παύλος Παναγιωτόπουλος γιος του Τάκη



Βλασαίοι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς από την Αυστραλία έχουν επισκεφτεί το Βλάση το 2011 και χορεύουν στο πανηγύρι του χωριού. Μπροστά χορεύει η Μάρθα Κωτσοβόλου του Γεωργίου



Λίγο πριν μεταναστεύσουν και οι τρεις στην Αυστραλία φωτογραφίζονται στο πηγάδι του χωριού Βλάση. Αριστερά είναι η Μάρθα Κωτσοβόλου, στο κέντρο ο Κυριάκος Κωτσοβόλος και δεξιά η Νίτσα Κωτσοβόλου

ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα



Ο Κυριάκος Κωτσάβολος του Νικολάου με ρίζες από το Βλάση μετανάστευσε στην Αυστραλία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα με τη γυναίκα του Παρασκευή στο χωριό Μεσοπόταμο Μεσσηνίας



Ο Βλασαίος Τάκης Παναγιωτόπουλος με την κόρη του Τζένη τη μέρα του γάμου της Τζένης στη Μελβούρνη της Αυστραλίας



Ο Τάσος Αποστολόπουλος με τη ξαδέρφη του Κωνσταντίνα Κωτσοβόλου που ζει μόνιμα στην Αυστραλία



Ο Βλασαίος Νίκος Θεοδωράκοπουλος του Γεωργίου που κατοικεί μόνιμα στην Αυστραλία με μέλη της οικογένειάς του

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Η Ελένη Κακούρη με τον σύζυγό της που κατοικούν μόνιμα στη Μελβούρνη έχουν επισκεφτεί το Βλάση και χορεύουν στο πανηγύρι του χωριού τους



Ο Ζάκης Ιωάννης μαζί με τη γυναίκα του Χριστίνα και τον γιο του Κωνσταντίνο μετανάστευσαν στην Αυστραλία. Επέστρεψαν στην Ελλάδα. Ο γιο τους εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και αυτοί στο Βλάση όπου διατηρούσαν καφενείο.



Η κόρη του Τάκη Παναγιωτόπουλου Jenny Fragias που κατοικεί στην Αυστραλία μαζί με την κόρη της Σοφία έχει έρθει για διακοπές στην Ελλάδα και φωτογραφίζεται μαζί με τα ξαδέρφια της Ευγενία Μάστορα και Θεόδωρο Τούντα με φόντο την Ακρόπολη



Ο Γεώργιος Κωτσόβολος του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας μετανάστευσε στην Αυστραλία. Η ζωή του επιφύλαξε άσχημο παιχνίδι αφού άφησε την τελευταία του πνοή στα ξένα στις 30-6-1986 σε ηλικία 46 ετών. Είχε παντρευτεί με τη Χριστίνα Κωτσόβολου και είχαν αποκτήσει δυο παιδιά. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Γεώργιο Κωτσόβολο έχοντας αριστερά τον πατέρα του και δεξιά τη μητέρα του.



Η Βλασαία Θεοδώρα Μυλωνά του Κωνσταντίνου μετανάστευσε στην Αυστραλία. Παντρεύτηκε τον Θεόφιλο Μυλωνά και απόκτησαν ένα γιο τον Νεκτάριο. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα



Δεύτερη γενιά Βλασαίων μεταναστών της Αυστραλίας. Τα δίδυμα του Θεόδωρου Μυλωνά, Κώστας και Φώτης, μαζί με την κόρη του Σταύρου Γιαννόπουλου Γιώτα σε μια αναμνηστική φωτογράφιση όταν ήταν στην Αυστραλία. Σήμερα και τα τρία παιδιά κατοικούν με τις οικογένειές τους στην Αθήνα



Ο Μάστορας Απόστολος του Ανδρέα πλαισιωμένος από τους φίλους του Μυλωνά Δημήτριο του Αριστεΐδη (αριστερά) και Θεοδωρακόπουλο Κωνσταντίνο (δεξιά), το 1962, λίγο πριν μεταναστεύσει στην Αυστραλία



Ο Γιάννης Κωτσόβολος του Δημητρίου με την ξαδέρφη του Νίτσα Κωτσόβολου λίγο πριν πάρουν την απόφαση να εγκαταλείψουν το Βλάση και να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Η Βλασαία Αντωνία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη μετανάστευσε στην Αυστραλία. Παντρεύτηκε εκεί τον Αργύρη Σαμπαζιώτη και απέκτησαν δυο γιους. Τον Στάθη και τον Παναγιώτη. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στην Αθήνα



Ο αείμνηστος Τάκης Παναγιωτόπουλος που κατοικούσε στην Αυστραλία με τον εγγονό του Στέλιο σε μια αναμνηστική φωτογραφία που αντέχει στον φθοροποιοό χρόνο



Ο Δημήτρης Κωτσόβολος του Δημητρίου γεννήθηκε στην Αυστραλία από τους μετανάστες γονείς του. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Επισκέπτεται συχνά το Βλάση



Ο Ντένης Αποστολόπουλος παιδί δεύτερης γενιάς Βλασαίων μεταναστών στην Αυστραλία κατοικεί και σήμερα μόνιμα με την οικογένειά του στη Μελβούρνη



Η Βλασαία Κωνσταντίνα Κακούρη του Μάρκου μετανάστευσε στην Αυστραλία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε με την οικογένεια της στην Αθήνα. Πέθανε στις 29-10-2014 σε ηλικία 79 χρονών



Ο Παναγιώτης Σαμπαζιώτης γιος της Βλασαίας Αντωνίας Αποστολοπούλου-Σαμπαζιώτη γεννήθηκε στην Αυστραλία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα με την οικογένειά του στην Αθήνα



Ο Dennis Apostolopoulos παιδί δεύτερης γενίας Βλασαίων μεταναστών της Αυστραλίας που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1971 μαζί με τη γυναίκα του Joanna Apostoloulou και τα παιδιά τους



Η κόρη του Τάκη Παναγιωτόπουλου Jenny Fragias που κατοικεί μόνιμα με την οικογένειά της στην Αυστραλία ανήκει στη δεύτερη γενιά Βλασαίων μεταναστών



Ήταν η δεκαετία του 1960. Η μετανάστευση των Βλασαίων στην κορύφωσή της. Ο Αποστόλης Μάστορας ετοιμάζει τη βαλίτσα του για την Αυστραλία. Φωτογραφίζεται στο πηγάδι της γενέτειράς του με τους φίλους του Κωτσόβολο Τάσο και Παροξυσμό Γιάννη

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Η Νούλα Γιαννοπούλου κόρη της Βλασσαίας Νίτσας Κωτσοβόλου γεννήθηκε στην Αυστραλία και σήμερα κατοικεί στην Αθήνα. Στη φωτογραφία τη βλέπουμε με τα παιδιά της Μιχάλη και Νικολέττα



1951. Η απόφαση είναι ειλημμένη. Η ζωή στο Βλάση δύσκολη και μόνος δρόμος η μετανάστευση. Δίνουν τα χέρια και ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Από αριστερά: Κώστας Θεοδωρακόπουλος, Δημήτρης Κακούρης, Κώστας Κωτσόβολος και Τάκης Παναγιωτόπουλος



Δυο αδερφές Βλασσαίες, η Γεωργία και η Λέλα Αποστολοπούλου φωτογραφίζονται, πριν από χρόνια, έχοντας ανάμεσά τους την τότε μικρή Σοφία κόρη της Jenny Fragias. Ανήκει στην τρίτη γενιά Βλασσιών μεταναστών της Αυστραλίας



Άλλη μια φωτογραφία δεύτερης γενιάς Βλασσιών μεταναστών της Αυστραλίας που έχουν έρθει για διακοπές στη γενέτειρα των γονιών τους και χορεύουν στο πανηγύρι του δεκαπενταύγουστου



Η Βλασαία Νίτσα Γιαννοπούλου μετανάστευσε στην Αυστραλία. Παντρεύτηκε τον Σταύρο Γιαννόπουλο και απέκτησαν δυο κόρες, τη Γιώτα και τη Νούλα. Επέστρεψε οικογενειακά στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Πέθανε το 2009

**Τα προβλήματα της
ξενιτιάς όπως τα
αφηγήθηκε η
Κούλα Κωτσοβόλου**



Η Κούλα Κωτσοβόλου του Αναστασίου ήταν μια από τις πολλές Βλασαίες που εγκατέλειψαν το Βλάση στις 6 Φεβρουαρίου 1964 και αναζήτησαν καλύτερη τύχη στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1976. Μας περιέγραψε ως εξής την πορεία της αυτή: "Παιδιά της ορφάνιας ήμασταν, πέντε τον αριθμό. Η ζωή στο χωριό δύσκολη. Η μόνη λύση η ξενιτιά. Η απόφαση της μετανάστευσης πάρθηκε αμέσως μέσα στο γενικότερο κλίμα της εποχής. Το ταξίδι με το καράβι μέχρι τη Μελβούρνη της Αυστραλίας ατέλειωτο, η αγωνία και ο φόβος για τον άγνωστο τόπο που πηγαίναμε, στο αποκορύφωμα.

Ξενιτιά. Άλλο να το λες, άλλο να το ζεις. Τα προβλήματα και τα εμπόδια τεράστια. Σε μια ξένη χώρα, χωρίς να γνωρίζεις τη γλώσσα, τις συνήθειες, τον τόπο ήταν κόλαση. Ήρθαν στιγμές που έκλαψα, που χτύπησα τα κεφάλι μου στον τοίχο. Έπρεπε, όμως, να σταθώ στα πόδια μου, να δουλέψω σκληρά, να δημιουργήσω. Αυτό και έκανα. Όλοι στην Αυστραλία ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε με κόπο, πόνο, σκληρή δουλειά, με αίμα θα έλεγα. Βρεθήκαμε στην ξενιτιά, νέα παιδιά, με όνειρα και επιστρέψαμε στην πατρίδα, την οποία ποτέ δεν ξεχάσαμε, σε μεγάλη ηλικία. Οι συνθήκες εργασίας δύσκολες. Δουλεύαμε δυο και τρεις δουλειές. Κανείς δεν αγκομαχούσε, κανείς δεν έσκυψε το κεφάλι.

Στη Μελβούρνη εκείνη την περίοδο υπήρχε ακόμη ένα Βλάση. Δεκάδες συμπατριώτες μας βρίσκονταν εκεί. Όλοι σχεδόν πέτυχαν και δημιούργησαν με τη σκληρή δουλειά τους αρκετά χρήματα. Αξίζουν σ' όλους συγχαρητήρια. Εύχομαι, όμως, οι νέες γενιές της πατρίδας μας να μη ζήσουν την ξενιτιά, να μην περάσουν τόσες δυσκολίες που εμείς περάσαμε"

**Η μετανάστευση των
Βλασαίων στον Καναδά**

Στον Καναδά μετανάστευσαν από το Βλάση οι εξής:

Ασημάκης Δημήτριος του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1904. Παντρεύτηκε την Παναγιωτοπούλου Αθανασία του Αντωνίου από την Αθήνα που είχε γεννηθεί το 1914. Διετέλεσε για πολλά χρόνια αγροφύλακας στο Βλάση και στη συνέχεια μετανάστευσε στον Καναδά όπου έμεινε μέχρι τον θάνατό του. Απόκτησε δυο παιδιά, τη Γεωργία και το Χρήστο που κατοικούν μέχρι σήμερα στον Καναδά.

Κωτσόβολος Δημήτριος του Κυριάκου: Γεννήθηκε το 1962. Μετανάστευσε στον Καναδά όπου παντρεύτηκε και απόκτησε τη δικιά του οικογένεια.

Μαρινοπούλου Ανδριάννα του Θεοδώρου: Γεννήθηκε το 1942. μετανάστευσε στον Καναδά όπου παντρεύτηκε τον Κώστα Ανδρικόπουλο και απόκτησε δυο παιδιά, την Παναγιώτα και τον Παντελή. Πέθανε το 1987 στον Καναδά.

Μαρινοπούλου Παναγιώτα του Θεοδώρου: Γεννήθηκε το 1935. Μετανάστευσε στον Καναδά όπου παντρεύτηκε τον Γιώργο Μανούσο από τη Σαντορίνη και απόκτησε δυο κόρες, την Ειρήνη και τη Χριστίνα.

Μαρινόπουλος Άγγελος του Θεοδώρου: Γεννήθηκε το 1951. Μετανάστευσε στον Καναδά όπου παντρεύτηκε τη Στυλιανή Σπυροπούλου και απόκτησε δυο παιδιά τον Θεόδωρο και τη Βασιλική.

Μαρινόπουλος Σωτήριος του Θεοδώρου: Γεννήθηκε το 1946. Μετανάστευσε στον Καναδά όπου παραμένει μέχρι σήμερα

Κωτσόβολος Νικόλαος του Σπυρίδωνα: Ο Νίκος Κωτσόβολος με-

**Φωτογραφικό υλικό
από τη ζωή των Βλα-
σαίων μεταναστών στον
Καναδά**

τανάστευσε οικογενειακά στον Καναδά τη δεκαετία του 1970. Ο ίδιος επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στον δρόμο της Μεσσήνης σε ηλικία 47 χρονών. Μέλη της οικογένειάς του, όπως ο γιος του Δημήτρης διαμένουν μέχρι σήμερα στον Καναδά.



Γάμος της Βλασαίας Παναγιώτας Μαρινοπούλου του Θεοδώρου με τον Γιώργο Μαρούσο που καταγόταν από τη Σαντορίνη, πριν από πολλά χρόνια στον Καναδά



Ο Νίκος Κωτσόβολος μετανάστευσε στον Καναδά τη δεκαετία του 1970. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στον οδικό άξονα Μεσσήνης-Καλαμάτας στις 25 Οκτωβρίου 1998 σε ηλικία 47 χρονών



Ο Άγγελος Μαρινόπουλος του Θεοδώρου γεννήθηκε το 1951 στο Βλάση και μετανάστευσε στον Καναδά. Παντρεύτηκε τη Στυλιανή Σπυροπούλου και απέκτησαν τα παιδιά Θωδωρή και Βασιλική



Η φωτογραφία είναι από γάμο Βλασίων μεταναστών στον Καναδά. Απ' αριστερά Ανδριάνα Μαρινοπούλου, Άγγελος Μαρινόπουλος, Στέλλα Σπυροπούλου-Μαρινοπούλου, Κώστας Ανδρικόπουλος σύζυγος Ανδριάνας



Ο Τζιμης Κωτσόβολος γιος του Νικολάου Κωτσόβολου και της Τούλας Αβραμοπούλου-Κωτσόβολου με την οικογένειά του

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Ο Βαγγέλης Μαρινόπουλος που σήμερα κατοικεί στον Καναδά με τα ανίψια του το 1985



Ο Σπύρος Κωτσάβολος γιος του Νίκου και της Τούλας Κωτσάβολου με τα παιδιά του σε μια αναμνηστική φωτογράφιση



Η φωτογραφία είναι του έτους 1988. Ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει τον Άγγελο Μαρινόπουλο και τη σύζυγό του Στυλιανή που κατοικούν μέχρι και σήμερα στον Καναδά



Ο Τζίμης Κωτσάβολος του Νικολάου που κατοικεί στον Καναδά σε μια αναμνηστική φωτογράφιση

ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα



Το 1981 η οικογένεια του Άγγελου Μαρινόπουλου που κατοικεί στον Καναδά επισκέπτεται τη γενέτειρα γη, το Βλάση, και κάνει μια βόλτα στα σοκάκια του χωριού πάνω στο υπομονετικό γαϊδουράκι. Οι πιτσιρικάδες τότε Θεόδωρής και Βασιλική φαίνεται να το απολαμβάνουν.



Ο Βλασαίος Δημήτρης Κωτσόβολος του Κυριάκου που μετανάστευσε στην Αμερική σε μια αναμνηστική φωτογραφία με το παιδί του στην αγκαλιά του



Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε θείο και ανιψιό σε μια ευχάριστη στιγμή. Πρόκειται για τον Άγγελο Μαρινόπουλο από το Βλάση (κατοικεί μόνιμα στον Καναδά) και τον Γιώργο Γεωργακλή από το Μηλιώτη (κατοικεί μόνιμα στη Μεσσήνη)

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Ο Δημήτρης Κωτσόβολος του Κυριάκου (δεξιά) με τον Τάσο Αποστολόπουλο λίγο καιρό πριν ο πρώτος μεταναστεύσει για τον Καναδά



Λίγες στιγμές πριν ο Θεόδωρος Μαρινόπουλος, που είχε γεννηθεί το 1888, αφήσει αυτό τον μάταιο κόσμο και οδηγηθεί στην αιωνιότητα το 1986, φωτογραφίζεται με τη νύφη του Στέλλα Σπυροπούλου-Μαρινοπούλου που έχει έρθει από τον Καναδά να τον δει. Είναι μια φωτογραφία με ξεχωριστό ειδικό βάρος, μια φωτογραφία κειμήλιο.



Ο Βλασαίος Τζήμης Κωτσόβολος με τη σύζυγό του Μαρία Μούτσου που κατοικούν μόνιμα στον Καναδά απολαμβάνουν την μπύρα τους....

ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα



Το ημερολόγιο έδειχνε 7 Ιουνίου 1994. Ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει στιγμιότυπο από το γάμο του Βλασαίου Δημήτρη Κωτσόβολου του Κυριάκου που σήμερα κατοικεί και εργάζεται στον μακρινό Καναδά



Ο Βλασαίος Άγγελος Μαρινόπουλος (αριστερά στη φωτογραφία) που ζει και εργάζεται στον Καναδά μαζί με τη γυναίκα του Στέλλα πλαισιώνουν τον αστροναύτη GARNEAU που ως γνωστόν έζησε στο διάστημα 687 ώρες. Είναι, πράγματι, μια ανεπανάληπτη φωτογραφία



Ο Σπύρος Κωτσόβολος του Νικολάου σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο Σπύρος Κωτσόβολος επέστρεψε από τον Καναδά στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα



Για να γνωρίσουμε και τη νεότερη γενιά των Βλασαίων. Στη φωτογραφία ο Νίκος Κωτσόβολος εγγονός του αείμνηστου Νίκου Κωτσόβολου του Σπύρου απ' όπου πήρε και το όνομά του «Νίκος»

Η μετανάστευση των Βλασαίων στη Γερμανία

Επτά ήταν τα άτομα που μετανάστευσαν στη Γερμανία. Ο Κωτσόβολος Ανδρέας του Γεωργίου, ο Κωτσόβολος Ελευθέριος του Ιωάννη, ο Κωτσόβολος Σταύρος του Ιωάννη, ο Λυμπερόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, ο Κακούρης Σταύρος του Βλάση, ο Μητρόπουλος Αναστάσιος του Αργυρίου και η Δήμητρα Γιαννακοπούλου-Μητροπούλου σύζυγος Αναστασίου.

Ο Κωτσόβολος Ανδρέας του Γεωργίου γεννήθηκε το 1938. Δεν ακολούθησε τις αδερφές του, Μάρθα, Βούλα και Παναγιώτα που μετανάστευσαν στην Αυστραλία αλλά κατευθύνθηκε στη Βόρεια Γερμανία. Παντρεύτηκε την Κούλα Χόικα από την Πρέβεζα απόκτησε το 1964 μια κόρη, τη Βασιλική που κατοικεί με τη δική της οικογένεια που δημιούργησε στην Αθήνα. Ο Ανδρέας Κωτσόβολος επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Πέθανε το 2018.

Ο Κωτσόβολος Ελευθέριος του Ιωάννη γεννήθηκε το 1945 και μετανάστευσε στη Γερμανία. Έμεινε ανύπαντρος. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Μεσσήνη. Πέθανε το 2006.

Ο Κωτσόβολος Σταύρος του Ιωάννη γεννήθηκε το 1924. Μετανάστευσε στη Γερμανία. Παντρεύτηκε τη Γερμανίδα Ειρήνη-Πελατεία και απόκτησε το 1958 ένα γιο τον Ιωάννη. Πέθανε το 1995.

Ο Λυμπερόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου γεννήθηκε το 1929. Μετανάστευσε στη Γερμανία. Μετά από ατύχημα που διατάραξε τον ψυχικό του κόσμο επέστρεψε στο Βλάση. Πέθανε το 2002.

Ο Μητρόπουλος Αναστάσιος του Αργυρίου γεννήθηκε το 1926. Παντρεύτηκε τη Γιαννακοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου από το Μαργέλι που είχε γεννηθεί το 1929 και απόκτησαν δυο κόρες την Ελένη και τη Βασιλική. Ο Τάσος Μητρόπουλος με τη γυναίκα του μετανάστευσαν στη Γερμανία για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο Τάσος Μητρόπουλος πέθανε το 1978 και η γυναίκα του το 2012.

Ο Κακούρης Σταύρος του Βλάση γεννήθηκε στο Βλάση το 1944. Μετανάστευσε στη Γερμανία σε νεαρή ηλικία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Η ζωή του έπαιξε σκληρό παιχνίδι αφού το 1974 σε ηλικία μόλις 30 ετών σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα μαζί με δυο ακόμη συγγενικά του πρόσωπα. Η ταφή του έγινε στη γενέτειρά του το Βλάση. Ήταν παντρεμένος και είχε μια κόρη.

Φωτογραφικό υλικό από τη μετανάστευση των Βλασαίων στη Γερμανία



Ο Τάσος Μητρόπουλος με τη σύζυγό του Δήμητρα Γιαννακοπούλου-Μητροπούλου μετανάστευσαν για μικρό χρονικό διάστημα στη Γερμανία. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στο Βλάση. Ο Τάσος Μητρόπουλος έγινε Γραμματέας της Κοινότητας Βλάση και άνοιξε καφενείο στο χωριό του. Είχε γεννηθεί στο Βλάση 1929 και πέθανε στις 29-1-1978 σε ηλικία 52 ετών, Η σύζυγός του Δήμητρα Γιαννακοπούλου-Μητροπούλου είχε γεννηθεί στο Μαργέλι και πέθανε στις 19-3-2012



Ο Ανδρέας Κωτσόβολος είχε γεννηθεί στο Βλάση το 1938. Μετανάστευσε στη Γερμανία. Εκεί παντρεύτηκε την Κούλα Χόικα από την Πρέβεζα και απέκτησαν μια κόρη τη Βασιλική. Για πολλά χρόνια διατηρούσαν δικό τους μαγαζί εστίασης στο Solingen του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Πέθαναν το 2018 και η ταφή τους έγινε στο κοιμητήριο της Πετρούπολης Αττικής



Ο Λυμπερόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου γεννήθηκε το 1929 στο Βλάση. Μετανάστευσε στη Γερμανία. Μετά από ατύχημα που διατάραξε τον ψυχικό του κόσμο επέστρεψε στο Βλάση. Πέθανε στο Βλάση το 2002



Ο Κωτσόβολος Σταύρος του Ιωάννη γεννήθηκε το 1924 στο Βλάση. Μετανάστευσε στη Γερμανία. Παντρεύτηκε τη Γερμανίδα Ειρήνη-Πελατεία και απέκτησε το 1958 ένα γιο τον Ιωάννη. Πέθανε το 1995

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς Βλασαίων μεταναστών στη Γερμανία. Πρόκειται για την οικογένεια του Γάννη Κωτσόβολου γιου του Σταύρου Κωτσόβολου



Ο Ανδρέας Κωτσόβολος ανήκει στην τρίτη γενιά Βλασαίων μεταναστών της Γερμανίας. Είναι εγγόνι του Σταύρου Κωτσόβολου του Ιωάννη



Ελευθέριος Κωτσόβολος του Ιωάννη μετανάστευσε στην Γερμανία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Μεσσήνη. Πέθανε στις 2-12-2006 σε ηλικία 60 χρονών



Ο Γιάννης Κωτσόβολος ανήκει στη δεύτερη γενιά Βλασαίων μεταναστών στη Γερμανία. Είναι γιος του Σταύρου Κωτσόβολου και της γερμανίδας Ειρήνης Πελατείας. Έχει γεννηθεί το 1958 και σήμερα κατοικεί μαζί με την οικογένειά του στη Γερμανία



Ο Σταύρος Κακούρης του Βλάση γεννήθηκε στο Βλάση το 1944. Μετανάστευσε στη Γερμανία σε νεαρή ηλικία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Η ζωή του έπαιξε σκληρό παιχνίδι αφού το 1974 σε ηλικία μόλις 30 ετών σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα

Η μεταπολεμική μετανάστευση των Βλασαίων στις Η.Π.Α

Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού αναφερθήκαμε διεξοδικά στην προπολεμική μετανάστευση των Βλασαίων στην Αμερική. Μετά τον πόλεμο του 1940 έχουμε και μια δεύτερη μετανάστευση Βλασαίων στην Αμερική η οποία ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με την προπολεμική μετανάστευση των Βλασαίων και είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από δυο οικογένειες Βλασαίων έχουμε μετανάστευση στην Αμερική. Από την οικογένεια του Λάμπρου Κωτσόβολου και από την οικογένεια του Αντωνίου Νέστορα. Από την οικογένεια του Αντώνη Νέστορα μετανάστευσαν τα παιδιά του Βασίλης και Πέτρος και από την οικογένεια του Λάμπρου Κωτσόβολου μετανάστευσαν οι κόρες του Αλεξάνδρα, Τούλα και Κατίνα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετανάστευσαν οι παρακάτω συμπατριώτες μας:

Κωτσοβόλου Αλεξάνδρα του Λάμπρου, σύζυγος Νινιού, που είχε γεννηθεί το 1929. Απόκτησε μια κόρη τη Μαρία Κοτσοβόλου.

Κωτσοβόλου Τούλα του Λάμπρου, σύζυγος Δημούλη που είχε γεννηθεί το 1934.

Κωτσοβόλου Κατίνα του Λάμπρου, σύζυγος Τσουρουνάκη που είχε γεννηθεί το 1938. Απόκτησε δυο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη.

Νέστορας Πέτρος του Αντωνίου, που είχε γεννηθεί το 1931. Αυτός απόκτησε μια κόρη την Αγγελική.

Νέστορας Βασίλειος του Αντωνίου που είχε γεννηθεί το 1935. Αυτός απόκτησε ένα γιο, τον Αντώνη. Ο Βασίλης Νέστορας επέστρεψε στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη Μεσσήνη. Επισκέπτεται συχνά το Βλάση.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Νέστορας Βασιλείος του Αντωνίου που είχε γεννηθεί το 1935 μετανάστευσε μαζί με τον αδερφό του Πέτρο στις ΗΠΑ. Απόκτησε ένα γιο, τον Αντώνη. Επέστρεψε στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη Μεσσήνη. Επισκέπτεται συχνά στο Βλάσι.



Η Βλασαία Κωτσόβου Τούλα, κόρη του Λάμπρου Κωτσόβου, σε ηλικία 18 ετών ήταν μια άριστη κομμώτρια. Μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Στη φωτογραφία του έτους 1952 τη βλέπουμε να χτενίζει μια Βλαχοπουλαίισα την οποία παρακολουθούν δυο ακόμη φίλες της επίσης από το Βλαχόπουλο

Η μετανάστευση των Βλασαίων στη Νότια Αφρική

Στη Νοτιοαφρικανική Ένωση, στην πόλη του Γιοχάνεσμπουργκ μετανάστευσε η Σοφία Κοτσοβόλου κόρη του Κωνσταντίνου Κωτσοβόλου για αρκετά χρόνια. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα.



Η Σοφία Κωτσοβόλου του Κων/νου και της Γεσθημανής μετανάστευσε στη Νοτιο-αφρικανική Ένωση. Επέστρεψε στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στην Κέρκυρα



Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στον κεντρικό δρόμο του χωριού σε μια επίσκεψη της Σοφίας Κοτσοβόλου στη γενέτειρα του πατέρα της εκείνη την εποχή.. Καθιστοί: Κοτσοβόλου Σοφία του Κωνσταντίνου, Κωτσοβόλος Αναστάσιος του Αθανασίου. Όρθιοι από αριστερά: Κωτσοβόλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Αποστολόπουλος Τάσος του Νικολάου, Κωτσοβόλου Μαρία σύζυγος Αναστασίου, Κωτσοβόλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Κοτσοβόλου Γεσθημανή σύζυγος Κωνσταντίνου, Αποστολόπουλος Νικόλαος του Ηλία και Αποστολοπούλου Παναγιώτα σύζυγος Νικολάου

Η μετανάστευση των Βλασαίων την περίοδο της κρίσης του 2009

Το 2009 στην Ελλάδα ξέσπασε μια πρωτόγνωρη για την εποχή οικονομική και νομισματική κρίση που είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις και ο κόσμος να μείνει χωρίς δουλειές. Η ανεργία ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων εκτινάχθηκε στα ύψη. Τότε ξέσπασε μια νέα μετανάστευση των Ελλήνων ιδιαίτερα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χαρακτηριστικό της μετανάστευσης αυτής ήταν ότι από την Ελλάδα έφυγε το ανθρώπινο δυναμικό που είχε υψηλά προσόντα με μεγάλες πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Έφυγαν από την Ελλάδα πάνω από 500.000 επιστήμονες. Ανάμεσά τους και τέσσερις Βλασαίοι στην καταγωγή. Ο Νικόλαος Αποστολόπουλος του Αναστασίου, ο Κωτσοβόλος Σπύρος του Θεοδώρου και ο Μαρινό-

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

πουλος Αθανάσιος του Ιωάννη. Κανένα από τα παιδιά αυτά δε γεννήθηκε στο Βλάση αλλά όλα έλκουν την καταγωγή τους από το Βλάση.



Ο Νίκος Αποστολόπουλος γεννήθηκε το 1982 και είναι γιος του Βλασαίου Τάσου Αποστολόπουλου. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης μετανάστευσε στην Αγγλία. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πλύμουθ της Αγγλίας



Ο Μαρινόπουλος Αθανάσιος είναι γιος του Βλασαίου Ιωάννη Μαρινόπουλου. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης μετανάστευσε στην Αγγλία και εργάζεται σε μεγάλη εταιρία επισκευών αυτοκινήτων



Ο Σπύρος Κωτσόβολος του Θεοδώρου άτομο με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μετανάστευσε στο Λονδίνο όπου εργάζεται σε μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση

Επίλογος

Από τα τέλη του 18ου αιώνα πολλοί Βλασαίοι αναζήτησαν καλύτερες συνθήκες ζωής αφού οι πολυμελείς οικογένειές τους δυσκολεύονταν ή αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη ζωή τους. Οι πρώτοι Βλασαίοι μετανάστες αναζήτησαν καλύτερες συνθήκες ζωής στις ΗΠΑ. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πολλοί Βλασαίοι μετανάστευσαν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ. Μόλις ξέσπασε η οικονομική κρίση του 2009 υπήρξε μετανάστευση Βλασαίων στην Αγγλία.



ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ





ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ





ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα





ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ





ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα





ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ





ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα





ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ





ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα





ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ





ΒΛΑΣΗ: Από το χθες στο σήμερα

