

Προσωπογραφία της Αντωνίας Μπούζα



Η Αντωνία Μπούζα γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι έγγαμη με τον Νικόλαο Κωνσταντέλο συνταξιούχο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μεσσήνης. Διατέλεσε Νομαρχιακή Σύμβουλος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Ν. Μεσσηνίας, Αντιπρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Ν. Μεσσηνίας, Μέλος Γ.Σ. Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ελλάδος. Η Αντωνία Μπούζα σπούδασε δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή δημοσιογραφίας-Σχολή Αρχιφυλάκων ΕΛ.ΑΣ- Μετεκπαίδευση στη Σχολή Ανθυπαστυνόμων ΕΛ.ΑΣ., Μετεκπαίδευση σε θέματα τουρισμού. Διατέλεσε, επίσης, Αιρετό Μέλος του Δ.Σ. της Ενωσης Αστυνομικών Ν. Μεσσηνίας και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Γραμ. Γυναίκων Αστυνομικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Γεν. Γραμματέας της Τοπικής Διοίκησης Μεσσηνίας της Δ.Ε.Α INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION. (Μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με πολιτιστικά θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, διακίνηση-εμμετάλλευση ανθρώπων). Αιρετό μέλος της ΝΟ.ΔΕ. Ν. Μεσσηνίας της Ν.Δ., υπεύθυνη του Συνδικαλιστικού τομέα. Είναι Ζωγράφος - Συμμετοχή σε εκθέσεις στο Ρέθυμνο και στη Ζάκυνθο, στα πλαίσια Πανελληνίου Συνεδρίου / I.P.A. και στο ANGERS της Γαλλίας στα πλαίσια Διεθνούς εκθέσεως, υπό την αιγίδα της UNESKO.

Ο Καζαμίας του μπαρμπα-Αντώνη από το Χαλβάτσο

«Ο μπαρμπα-Αντώνης του Χαλβάτσου-γόνος της μεγάλης και εκλεκτής οικογένειας των Βασιλοπουλαίων από του Λαντζουνάτου-στις γεωργικές του εργασίες και σχετικά με τα μετεωρολογικά, είχε πάντα συμβουλιά τον Καζαμία της χρονιάς. Και γι' αυτό, φρόντιζε και τον έπαιρνε στις αρχές κάθε χρόνου και τον διάβαζε με μεγάλη προσοχή. Κάποια χρονιά, ο Φλεβάρης ήρθε με λιακάδες και ζέστες> Γι' αυτό, όλοι οι συγχωριανοί του, φύτεψαν τις πατάτες τους νωρίς νωρίς, εξόν από το μπάρμπα-Αντώνη. «Αντώνη μου, τι καρτερούμε εμείς, δε γλέπεις ο Φλεβάρης έφτασε στη μέση με λιακάδες και καλοκαιρία. Την πατάτα μας δεν θα την φυτέψουμε;> του 'λεγε και του ξανάλεγε η νοικοκυρά του η Βασίλω. «Μη σικλετίζεσαι, γυναίκα. Ας τους αυτούς τους ανόητους. Δε βλέπεις που ο Καζαμίας μας λέει βροχές, χιόνια και χαλάζια; Θα ιδείς τι θα πάθουν όλοι τους!». Έτσι πέρασε ο Φλεβάρης, μίσιασε και ο Μάρτης, η κακοκαιρία πουθενά δε φαινόταν και η πατάτα του μπαρμπα-Αντώνη φύτρωσε στην αποθήκη του. Ένα μεσημέρι καθώς την έβλεπε, βουρλίστηκε τόσο, αρπάξει τον Καζαμία του, βγαίνει έξω, στέκεται μπροστά στο φούρνο του σπιτιού-ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν αναμμένος για να ψησει το ψωμί της φαμελιάς-και μονολογώντας λέει: «Καζαμία, όλα τα ήξερες μέχρι σήμερα. Μα αυτό που θα σε βρει τώρα ποτέ σου δεν το περίμενες». Και τον πέταξε με αγανάκτηση στις φλόγες. (Από το βιβλίο «Μεσσηνιακή Παράδοση Βίου» του Πάνου Κοσμόπουλου).

Φράγκος Νικόλαος:

Ο αξιωματικός που έγραψε ιστορία

Στα γεωγραφικά όρια του σημερινού δήμου Μεσσήνης γεννήθηκαν μεγάλες ηρωικές μορφές που δόξασαν την πατρίδα μας. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Νικόλαος Φράγκος αξιωματικός της αεροπορίας που είχε γεννηθεί το 1916 στη Μεσσήνη. Αποφοίτησε από το γυμνάσιο της γενέτειράς του και εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας. Με τη γερμανική επιδρομή (6-4-1941) διέφυγε στη Μέση Ανατολή. Πολέμησε χειριστής της 335 μοίρας διώξεων στις επιχειρήσεις κατά των Γερμανών στην Κρήτη (23-7-1942) και των υποχωρούντων δια μέσου της Γιουγκοσλαβίας (Οκτώβριος 1944). Ονομάστηκε Ανθυπμηναγός τον Ιούλιο του 1944. Προήχθη σε Αντισμήναρχο το 1956 και σε Σμήναρχο τον Οκτώβριο του 1961. Αξιωματικός Επιχειρήσεων του 13ου Ελληνικού Σμήνου στην Κορέα (1952-1953) και Αρχηγός του Σμήνου στον επαναπατρισμό του από την Ιαπωνία το 1955. Υπηρέτησε στο Στρατηγείο Μάλτας του ΝΑΤΟ (1957-1960) και από τον Ιούλιο του 1961 Υποδιοικητής της Σχολής Αεροπορίας. Τιμήθηκε με ελληνικά και ξένα μετάλλια και παράσημα.

Στοιχεία εφημερίδας

ΒΛΑΣΗ

Δίμηνη έκδοση του Συλλόγου
των Απανταχού Βλασίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ»
Συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιδιοκτήτης:

Σύλλογος Απανταχού Βλασίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ»
Δ/ση: Βλάση Μεσσηνίας Τ.Κ. 24014

Εκδότης-Διευθυντής: Παναγιώτα Μαρινοπούλου
Δ/ση: Κανάρη 36, Καλαμάτα. Τ.Κ. 241100, τηλ. 6976670736

Σύνταξη-Επιμέλεια Ύλης: Τάσος Αποστολόπουλος
Δ/ση: Δημητρακοπούλου 20, Τρίπολη, τηλ. 6977278756

Άγιος Σπυρίδωνας Μηλιωτίου και οι ιερείς του

Από το 1821 μέχρι το 1977 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μηλιωτίου υπηρέτησαν οι παρακάτω ιερείς:

- Παναγιώτης Τσακαλόπουλος: Υπηρέτησε από το 1821 μέχρι το 1860 που πέθανε.
- Παναγιώτης Ρότσος: Υπηρέτησε από το 1860 μέχρι το 1909 που πέθανε.
- Γεώργιος Γεννηματίας: Παπάς και Δάσκαλος συγχρόνως του χωριού. Υπηρέτησε από το 1910 μέχρι το 1913 που μετατέθηκε στην ενορία του Αγίου Αθανασίου Καστανίων.
- Ιωάννης Φιλλόπουλος: Υπηρέτησε από το 1913 μέχρι το 1916. Ήταν ταυτόχρονα και εφημέριος της ενορίας Κοίμησης Θεοτόκου Παπαφλέσσα.
- Αθανάσιος Δούβαλης: Ήταν εφημέριος και στο Βλάση. Υπηρέτησε στο Μηλιώτη από το 1916 μέχρι το 1920 που πέθανε.
- Παύλος Οικονομόπουλος: Ήταν εφημέριος και στην Πελεκά-



νάδα. Υπηρέτησε στο Μηλιώτη από το 1920 μέχρι το 1924.

- Σπυρίδων Ρότσος: Υπηρέτησε από το 1934 μέχρι το 1974 που συνταξιοδοτήθηκε. Υπηρέτησε και στο χωριό Βλαχόπουλο.
- Ευύχιος Γεωργόπουλος:

Ήρθε στο Μηλιώτη από την ενορία Αγίου Ιωάννη Καλλιθέας το 1975 και το 1976 μετατέθηκε στην ενορία Αγίου Γεωργίου Μάνδρας.

- Ιωάννης Αντωνόπουλος: Ήρθε στο Μηλιώτη από την ενορία Αγίας Σοφίας Σουληναρίου το 1977.

Αναπαράσταση ναυμαχίας Ναβαρίνου

Η εικονική αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας του Ναβαρίνου που έκρινε οριστικά και τελεσίδικα την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον Τουρκικό ζυγό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 270.000 ευρώ, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, η δημιουργία του κέντρου με θέμα τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, αφορά την αναπαράσταση του ιστορικού γεγονότος που έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου 1827 και

την παροχή ιστορικών πληροφοριών μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει αναπαράσταση της ναυμαχίας με τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών και κινούμενης εικόνας, γενικότερες πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης, για τους πρωταγωνιστές της ναυμαχίας και από τις δύο πλευρές (τουρκοαιγυπτιακός στόλος και στόλοι Αγγλων, Γάλλων και Ρώσων) ή ακόμα και αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο, στις οποίες θα παρουσιάζονται τα ιστορικά γεγονότα από την οπτική γωνία συγκεκριμένων προσώπων. Επιπλέον η

εγκατάσταση θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη διάδραση με τους επισκέπτες, οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν το θέμα σχετικά με το οποίο επιθυμούν να πάρουν πληροφορίες, το είδος και τη μορφή των πληροφοριών (εικόνες, κείμενα, βίντεο κ.λπ.).

Η εγκατάσταση του κέντρου θα γίνει στην αίθουσα του μεγάλου Θόλου στο Νιόκαστρο της Πύλου, εμβαδού περίπου 300 τ.μ. Η αίθουσα είναι απολύτως λειτουργική και έτοιμη για την εγκατάσταση του συστήματος, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πριν από 95 χρόνια

που, 20 οκάδες ελαίου και διάφορα άλλα είδη. Ο δράστης της κλοπής δεν συνελήφθη».

• 21-1-1917: «Τα τηλεγραφήματα τ' απευθυνόμενα προς την Νομαρχία εκ διαφόρων Κοινοτήτων και α ιδιωτικά μας πληροφορία αγγέλουν, ότι η κατάσταση καθ' άπασαν την Μεσσηνίαν ένεκα της ελλείψεως των τροφίμων έφθασεν εις το απροχώρητον. Αι κοινότητες, ιδία της επαρχίας Πυλίας, ευρίσκονται εν απογνώσει, καθ' όσον εκτός της ελλείψεως του άρτου παρατηρείται έλλειψις και εις πάντα τα αναγκαία προς τροφήν είδη. Ο Νομάρχης

Καραβίας δεν έπαυσεν από του ν' αποστείλλη καθημερινώς τηλεγραφήματα προς το Υπουργείον και την επιτροπήν των τροφίμων περί ταχείας αποστολής αλεύρων. Δια των τηλεγραφημάτων τούτων παριστά με τα μελανώτερα χρώματα την κατάσταση. Το αρμόδιον ήδη Υπουργείον του ανεφοδιασμού απαντών εις τα τηλεγραφήματα του Νομάρχου εγνώρισεν ότι εκ της πρώτης αφιχθησομένης εκ Θεσσαλίας ποσότητας αραβοσίτου, θ' αποσταλή εις Καλάμας και την περιφέρειαν Μεσσηνίας η αναγκαία ποσότης».

Η οικογένεια Κριθαρά από τους Γαργαλιάνους

Πρόκειται για μια οικογένεια που έδωσε πολλούς επιστήμονες σε αυτή τη Χώρα οι οποίοι κατέγραψαν στο ενεργητικό τους πλούσιο επιστημονικό και κοινωνικό έργο. Η εφημερίδα μας θα περιοριστεί να παρουσιάσει τέσσερα μέλη αυτής της οικογένειας. Το δικαστικό Προκόπη Κριθαρά, τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Κριθαρά, τον οικονομολόγο Κωνσταντίνο Κριθαρά και τον πολιτικό μηχανικό Χαράλαμπο Κριθαρά.

• Προκόπης Κριθαράς του Αναστασίου: Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους το 1899 και αποφοίτησε από το γυμνάσιο Φιλιατρών. Σπούδασε νομικά και δικηγόρησε στη γενέτειρά του την περίοδο 1924-1931. Ακολούθησε το δικαστικό κλάδο και διορίστηκε Πάρεδρος το 1931. Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιώς τον συναντάμε το 1945. Το 1949 προήχθη σε Εφέτη Λάρισας και από εκεί την επόμενη χρονιά τον συναντάμε στην Αθήνα. Τιμήθηκε με τον Ταξίαρχο του Φοίνικα. Έλαβε μέρος στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία με το βαθμό του Λοχία Πεζικού.

• Αναστάσιος Κριθαράς του Προκόπη: Αρχιτέκτονας γιος του προηγούμενου. Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους το 1924 και αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Αθηνών. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο κι από το 1953 ασκούσε το επάγγελμα στην Αθήνα.

• Κωνσταντίνος Κριθαράς: Οικονομολόγος και τραπεζικός υπάλληλος ξάδερφος του προηγούμενου. Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους το 1912. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, διορίστηκε στην Αγροτική Τράπεζα και προήχθη σε Τμηματάρχη α' το

1952. Μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ σε θέματα αγροτικής πίστωσης το 1960.

• Χαράλαμπος Κριθαράς: Πολιτικός Μηχανικός αδερφός του προηγούμενου. Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους το 1910, σπούδασε στο Πολυτεχνείο και διορίστηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών το 1953. Διευθυντής στη συνέχεια των τεχνικών υπηρεσιών της Μεσσηνίας και το 1959 νομομηχανικός Αχαΐας. Έλαβε μέρος στην Αλβανική Εποποιία κατά των φασιστών Ιταλών επιδρομικών με το βαθμό του Έφεδρου Αξιωματικού.

Ο Γιατρός από το Πυργάκι

Με την έναρξη του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή το 1900, στο χωριό Πυργάκι Τριφυλίας, γεννήθηκε ο Γεώργιος Γεωργακόπουλος του Σωτηρίου. Μια μεγάλη μορφή της ιατρικής επιστήμης. Σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο Αθηνών και άσκησε το επάγγελμά του στην Καλαμάτα από το 1927 μέχρι το 1956. Στη συνέχεια διορίστηκε διευθυντής στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» Νέας Ιωνίας. Τον Οκτώβριο του 1956 διορίστηκε διευθυντής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Έλαβε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία με το βαθμό του έφεδρου ανθυπιάτρου. Τιμήθηκε με τον Πολεμικό Σταυρό και το Αριστείον Ανδρείας. Εξέδωσε τα πονήματα: «Συμβολή εις την θεραπεία των κολοβακτηριακών πτυοριών της βρεφικής ηλικίας» το 1951 και «Περί διατροφής των βρεφών» το 1953.