

Πορεύτηκε στις αγκαλιές των αγγέλων η Άννα Κακούρη

Άφησε τα επίγεια και πορεύτηκε το δρόμο της αιωνιότητας η Άννα Κακούρη σύζυγος Γεωργίου, στις 23 Μαΐου 2010. Η Άννα Κακούρη είχε γεννηθεί στο χωριό Παπούλια και ήταν το γένος Πολυχρονοπούλου. Υπήρξε άψογη οικογενειάρχης, σεμνή, ειλικρινής, τίμια, δραστήρια, αγαπητή στους πάντες. Όλοι έχουν να πούνε ένα καλό λόγο για την αποθανούσα όχι γιατί έτσι προστάζουν οι συνθήκες αλλά γιατί επαίνου ήταν όλη η ζωή της. Είναι αυτό που ο λαός μας λέει: ζωή παράδειγμα μίμησης. Η νεκρώσιμος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βλάση.



Για την προσωπικότητα της Άννας Κακούρη κατ' αρχάς αναφέρθηκε στην ομιλία του, ο Αρχιμανδρίτης της Μητρόπολης Καλαμάτας πατέρας Ευθύμιος. Στη συνέχεια, προλόγισε χωρίς χειρόγραφο, ο σύζυγος της Γεώργιος Χρ. Κακούρης και ακολούθησε ο επικήδειος, που εκφώνησε η κόρη της Κωνσταντίνα Κακούρη ως εξής: «Ο χαμός σου μανούλα μας, έριξε ασήκωτο το βαρύ πένθος σε όλους μας. Ο θάνατός σου μας συγκλόνησε αφάνταστα. Σήμερα δε θα μας λείψεις μόνο εσύ, αλλά και το χαμόγελό σου, τα καλά σου λόγια και η καλή σου καρδιά. Μαμά μας, πώς να αντέξει η καρδιά μας και να μη χύσουμε πολλά δάκρυα όταν μας αφήνεις για πάντα; Πώς να ξεχάσουμε τόσα πολλά που μας πρόσφερες στην πορεία της ζωής μας; Πώς ν' αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα ότι δεν πρόκειται να βρискεσαι ανάμεσά μας και δίπλα μας στο μέλλον για να μας χαμογελάς, να μας συμβουλεύεις και να μας καλωσορίζεις; Για μας ήσουν η πιο γλυκιά μανούλα του κόσμου, γιατί μας μεγάλωσες με τις πιο σπάνιες αρετές, με πολλή αγάπη και αφοσίωση, με κόπους και θυσίες. Πώς να ξεχάσουμε ότι τη ζωή μας, την πρόδοό μας τα οφείλουμε σε σένα καθώς βρισκόσουν δίπλα μας με συμβουλές και ηθική υποστήριξη. Μανούλα ήσουν ταπεινή, με ιδιαίτερη ειλικρίνεια και ευσέβεια προς τον πανάγαθο Θεό και προσπερνούσες τα προβλήματα με αισιοδοξία. Μανούλα, η μόνη παρηγοριά που έρχεται στο νου μας είναι ότι οι ημέρες αυτής της πρόσκαιρης ζωής δεν είναι πολλές και πως μια άλλη παντοτινή ζωή μας περιμένει. Από κει ψηλά, μαμά μας, τους ουρανούς θα συνεχίσεις να μας προστατεύεις, να μας στηρίζεις και να μας ευλογείς. Ελπίζουμε ν' αντιμετωπίσουμε με θάρρος την ανέλπιστα απώλεια σου, παρακαλώντας το Θεό να μας δώσει παρηγοριά. Τα τελευταία χρόνια της ζωής σου μανούλα πάλεψες και αγωνίστηκες με τόλμη και θάρρος σας ηρωίδα με την αρρώστια σου, αλλά ο αγώνας ήταν άνισος και νικήθηκες. Μανούλα, βάδισες το δρόμο της αιωνιότητας και είμαστε όλοι βέβαιοι ότι έφθασες στην κατοικία των αγγέλων. Τώρα αναπαύεσαι εκεί, που δεν υπάρχει λύπη, στεναγμός και πόνος. Καλό ταξίδι. Να μας περιμένεις».

Στοιχεία εφημερίδας ΒΛΑΣΗ

Δίμηνη έκδοση του Συλλόγου
των Απανταχού Βλασαίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ»
Συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιδιοκτήτης:

Σύλλογος Απανταχού Βλασαίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ»
Δ/νση: Βλάση Μεσσηνίας Τ.Κ. 24014

Εκδότης-Διευθυντής: Παναγιώτα Μαρινοπούλου.
Δ/νση: Κανάρη 36, Καλαμάτα. Τ.Κ. 241100,
τηλ.6976670736

Σύνταξη-Επιμέλεια Ύλης: Τάσος Αποστολόπουλος.
Δ/νση: Δημητρακοπούλου 20,
Τρίπολη, τηλ. 6977278756

Ο άνθρωπος με το πηγαίο χιούμορ

Ο Αποστολόπουλος Διονύσιος του Πέτρου που είχε γεννηθεί το 1895 στο Βλάση έζησε σε δύσκολες εποχές, τότε που η ζωή στην ύπαιθρο ήταν μια σκέτη κόλαση. Μηχανήματα δεν υπήρχαν, οι επικοινωνίες και οι συγκοινωνίες ανύπαρκτες και ο επιούσιος για να εξασφαλιστεί χρειαζόταν ολημερίς κοπιαστική δουλειά. Μέσα σ' αυτές τις δυσκολίες ο Διονύσιος Αποστολόπουλος, ένας άνθρωπος πάντα ευδιάθετος, που διέθετε πηγαίο χιούμορ αγωνίστηκε σκληρά και δημιούργησε πολυμελή και πετυχημένη οικογένεια. Με την πρώτη του γυναίκα την Παναγιωτοπούλου Γεωργία του Θεοδώρου που είχε γεννηθεί το 1900 στο Μαργέλι απέκτησαν δυο κόρες τη Λέλα και τη Νίτσα. Με τη δεύτερη γυναίκα του την Αναστασοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου που είχε γεν-

νηθεί το 1904 στην Πλατανόβρυση απέκτησαν πέντε παιδιά, τη Γεωργία, το Νίκο, τη Μαρία, την Αθανασία και το Δημήτρη. Η Λέλα παντρεύτηκε τον Κώστα τον Βαρσαμούλη από το Στρέφι και απέκτησαν δυο παιδιά το Γιώργο και τη Νούλα. Η Νίτσα παντρεύτηκε τον Ανδρέα Διονυσόπουλο στο Πεταλίδι χωρίς να αφήσουν διαδόχους. Η Γεωργία παντρεύτηκε τον Τάκη Παναγιωτόπουλο, μετανάστευσε στην Αυστραλία και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Παύλο, το Διονύση και την Ευγενία. Ο Νίκος μετανάστευσε στην Αυστραλία, παντρεύτηκε την Αγγελική Ξυνού από τα Κρεμμύδια και απέκτησαν τα παιδιά Διονύση και Χρήστο. Η Μαρία έμεινε ανύπαντρη. Η Αθανασία μετανάστευσε στην Αυστραλία, παντρεύτηκε το Βασίλη Λεμπέση από το Τρίκορφο και απέκτησαν τα παιδιά



Παναγιώτη, Παναγιώτα και Γεωργία. Τέλος, ο Δημήτρης εγκαταστάθηκε στη Λάρυμνα, παντρεύτηκε την Καλύμπαση Ιωάννα και απέκτησαν τα παιδιά Μαρία και Διονύση.

Ο πολεμικός ανταποκριτής Πάνος Χαρίτος... από το Δήμο Πεταλιδίου

Ο Πάνος Χαρίτος, ο γνωστός σε όλους μας πολεμικός ανταποκριτής, είναι συμπατριώτης μας από το διπλανό δήμο Πεταλιδίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 αλλά η καταγωγή του, από την πλευρά του πατέρα του, είναι από το χωριό Γαμβριά του Λυκοδήμου. Η καταγωγή της μητέρας του είναι από τον Πύργο. Μετά το σχολείο πέρασε στη Γυμναστική Ακαδημία, αλλά δεν την... παρακολούθησε ποτέ. Τελείωσε κατ' ευθείαν το Στρατό και μετά έφυγε για ένα εξάμηνο στη Νέα Υόρκη. Εκεί δούλεψε στη CBS, που έχει γίνει Sony music. Η δημοσιογραφία τον είχε κερδίσει από το Δημοτικό Σχολείο. Έβγαζε την εφημερίδα του σχολείου. Ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, ξεκίνησε από την "Ελευθεροτυπία" και τον παλιό "Ταχυδρόμο". Μπήκε για τα καλά στο επάγγελμα όταν δούλεψε στο "Κανάλι 15", τον πρώτο ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό. Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός και εκφωνητής δύο εκπομπών για την ιστορία της Μαύρης Μουσικής. Μετά, το 1992 δούλεψε για δύο χρόνια στο "Mega" και έπειτα έφυγε στο εξωτερικό. Τα τελευταία 16 χρόνια, έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα, όπως εμφύλιες συγκρούσεις και πολιτικές κρίσεις στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, ολόκληρη την Αφρική, την Κίνα, την Κεντρική και Νότια Ασία. Πήγε ως ελεύθερος επαγγελματίας, με τον κάμεραμαν



Βασίλη Μουρίκη, στον Καύκασο, όπου μαινόταν ο εμφύλιος στην Τσετσενία και στη Γεωργία με την Αμπχαζία (1994). Τα θέματα που έκαναν τα πωλούσαν στο BBC και σ' άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και σταθμούς, όπως η Deuche Welle. Τον ίδιο χρόνο, ταξίδεψε στο Αζερμπαϊτζάν και στην Αρμενία με αφορμή τα επακόλουθα του σεισμού εκεί. Δύο χρόνια αργότερα (1996), πέρασε από την Τανζανία στο Ζαΐρ (σημερινή Δημοκρατία του Κονγκό) και κάλυψε τον εμφύλιο πόλεμο. Το 1997 έφυγε στην Αλβανία για την κρίση με τις Πυραμίδες, ως ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Έμεινε τρία χρόνια, καλύπτοντας τον πόλεμο και στο Κόσοβο. Ξαναγύρισε, έκανε μια εκπομπή στην ΕΡΤ, "αλλά είδε ότι αυτό το κουστούμι δεν του πήγαινε". Έφυγε, λοιπόν, για τη Μέση Ανατολή, κάλυψε την Ιντιφάντα, την πρώτη κρίση στο Λίβανο, τον πόλε-

μο στο Λίβανο το 2006, τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, τα πολιτικά της Συρίας, "τις μεταρρυθμίσεις και τις κόντρες με τους Αμερικανούς" και τακτικά πηγαίνει για ρεπορτάζ στην Αίγυπτο. Εκτός των άλλων, Σιέρρα Λεόνε, Αφγανιστάν, ο δεύτερος πόλεμος του Κόλπου, η διαμάχη Ισραήλ-Παλαιστίνης, η παλαιστινιακή διαμάχη μεταξύ Hamas-Fatah στη Γάζα (2007), ο πόλεμος στη Γάζα (το Γενάρη του 2007) είναι μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχει καλύψει για τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ. Έχει βραβευτεί με πολυάριθμες τιμητικές διακρίσεις και βραβεία για τη δουλειά του. Το 2004 παρέλαβε το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κároλο Παπούλια.

Ζει με τη σύζυγο και τη κόρη τους στο δυτικό τμήμα της Ιερουσαλήμ. Μιλάει αλβανικά, τουρκικά, αγγλικά και από λίγα αραβικά και εβραϊκά.