

**Έκανε χρέη κωδωνοκρούστη**

Στην γιορτή της Αγίας Παρασκευής, στο εξωκλήσι που βρίσκεται στο χωριό Βλάση, χρέη κωδωνοκρούστη έκανε ο συμπατριώτης μας Περικλής Κακούρης που βλέπουμε στη φωτογραφία.

**Από τη νέα γενιά των Βλασαίων**

Είναι από τη νέα ελπιδοφόρα γενιά των Βλασαίων. Ένα χαριτωμένο, πανέμορφο παιδί εγγόνι του Βασίλη Κοτσόβολου. Ευχόμαστε στους γονείς του και στους παππούδες τους να το χαίρονται και να είναι καλότυχο στη ζωή του.

**Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στην Κουτσουπιά**

Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε το 1965 στην περιοχή του χωριού Βλάση που πολλοί την αποκαλούν Κουτσουπιά. Από δεξιά: Κώστας Κοτσόβολος, Κοτσοβόλου Γιασεμής, Κοτσόβολος Αθανάσιος, Θεοδωρακόπουλος Χρήστος, Θεοδωρακοπούλου Γεωργία, Κοτσόβολος Τάσος, Μαρία Θεοδωρακοπούλου-Κοτσοβόλου.

**Ένας δρόμος με σημασία...**

Το 1833 προγραμματίζονται μια σειρά από έργα στην Πελοπόννησο. Ένα από αυτά αφορούσε και την περιοχή της Βουφράδας. Ήταν η χρηματοδότηση του δρόμου που θα ένωνε την Πύλο με την Τρίπολη. Ένα έργο σημαντικό, που θα άλλαζε τόσο τη Βουφράδα, όσο και ολόκληρη τη Μεσσηνία και θα δημιουργούσε την αναγκαία υποδομή για τη δυναμική ανάπτυξη της περιφέρειας. Στο ΦΕΚ 29/14-9-1833 διαβάζουμε μεταξύ άλλων ότι: "...αποφασίσαμε να επιχειρήσωμεν την οδοποιίαν των εφεξής οδών: α)....., β) Μιας οδού εκ Νεοκάστρου δια Μεγαλοπόλεως και Τριπόλεως εις Κόρινθον"

Το τόσο μεγάλο για την εποχή έργο θα διέσχιζε αναγκαστικά και ένα μεγάλο τμήμα της Βουφράδας και θα δημιουργούσε μια νέα δυναμική στην ανάπτυξη της όλης περιοχής.

**Όταν δε λειτουργούσε...το σχολείο**

Η μεγαλύτερη χαρά των μαθητών ήταν και είναι όταν στη διάρκεια του σχολικού έτους για διάφορους λόγους δε λειτουργούν τα σχολεία. Οι μαθητές του Γυμνασίου Αριστομένη έδωσαν, μέσω του διαδικτύου, τις περιπτώσεις από το 1957 μέχρι το 2004 που δε λειτούργησε το σχολείο και φυσικά δεν αναφέρονται στις επίσημες αργίες, στις εορτές, στις εκλογές και συνελεύσεις του διδακτικού προσωπικού. Έχει αξία αυτή η δουλειά γιατί μέσα από εκεί μπορείς να δεις τις θεομηνίες που χτύπησαν κατά καιρούς την περιοχή μας. Ας τις δούμε λοιπόν:  
1,2/12/1957: Χιονοπτώσεις,  
14/5/1961: Γάμος της πριγκίπισσας Σοφίας, 14/12/1961: Γενέθλια Βασιλιά Παύλου,

25/11/1963 :Θάνατος προέδρου Η.Π.Α. (Κένεντυ),  
10/2/1965: Κηδεία Υπουργ. Παιδείας Λ. Ακριτά,  
20/5/1965: Έκλειψη Ηλίου,  
8/1/1966:Χιονόπτωση, 21,23/5 και 28/6/1967: Ονομαστική εορτή, γέννηση και βαφτίσια της τέως βασιλικής οικογένειας, 13,15/1/1968:Κακοκαιρία, 17,18/1/1975: Γρίπη 1/12/80 έως 19/1/81:Απεργία καθηγητών, 9/10/1984:Λόγω του σεισμού της Πελεκανάδας, 19/9/1986:Λόγω του σεισμού της Καλαμάτας, 5 έως 17/3/1987:Συνεχείς Χιονοπτώσεις (Καταστροφές στη γεωργική παραγωγή), 23/5 έως 27/6/1988 Απεργία καθηγητών, 12,13/12/1990: Πλημμύρες και κατολισθήσεις, 9 έως 16/1/1991: Απεργία καθη-

γητών (Δολοφονία του καθηγητή Ν.Τεμπονέρα), 8/10/1991 Κηδεία Πατριάρχη Δημητρίου, 10/3/1994: Κηδεία Μελίνας Μερκούρη, 12/6/1994: Συλλαλητήριο για το Σκοπιανό, 20/1 έως 14/3/1996: Απεργία καθηγητών, 1 έως 22/12/1998: Κατάληψη του σχολείου από τους μαθητές (Νόμος Αρσένη), 8, 19/12/2001: Χιονοπτώσεις 23 έως 26/4/2002:Εμφάνιση του ιού «κοξάκι», 15/4/2003: Τραγωδία Τεμπών (21 νεκροί μαθητές του Λ.Μακρυχωρίου Ημαθίας), 17/3/2004Ανεμοθύελλα, 13/2/2004: Χιονόπτωση, 29/9/2004: Τραγωδία Καμένων Βούρλων (14 νεκροί μαθητές του Λ.Φαρκαδώνας Τρικάλων).

**Ρουμελιώτης ο γδικητής**

Μετά το χάλασμα του Φλέσσα (στο Μανιάκι), οι αραπάδες, τίποτα δεν άφησαν απείραχτο από τα γύρω χωριά. Ο τόπος έγινε νεκροταφείο! Όσοις νέους έπιασαν τους πήραν σκλάβους. Ανάμεσά τους κι ο μικρός Παναγιώτης των Παναγαίων, επτά χρονών τότε. Στο Μισίρι, πέρασε του λιναριού τα βάσανα και της ελιάς τα πάθη. Όμως, σαν κόντευε να βγάλει μουστάκι μπάρκαρε κρυφά και βγήκε με κάποιο παληοκάραβο στη Ρούμελη. Πρόλαβε γιατί-κατά που λέγανε-ο αγάς τους έκοβε σαν βγάνανε μουστάκι. Στη Ρούμελη έγινε λήσταρχος. Φόβος και τρόμος των τούρκων. Βούτηξε τα χέρια του στο αίμα. Κι αφού κουράστηκε και μαύρισε η ψυχή του, τόπο τον τόπο ήρθε στο χωριό. Η μάνα του, που τον είχε για πεθαμένον τον γνώρισε από μια ελιά. Έκατσε δώ πια, έχτισε σπιτικό κοντά στην Εκκλησιά και πέρασε τα στερνά του, ως τα βαθιά γεράματα. Ποτέ δεν γέλασαν τα χείλια του. Βράδιαζε ξημέρωνε στην Εκκλησιά. Κάποια φορά, που με το στανιό τον βάλανε να χορέψει, μπήκε μπροστά, σήκωσε ψηλά το χέρι,

είπε δικό του τραγουδί και χλίφτηκε ούλο το χωριό. Έκανε δυο γρασκελιές μπροστά, δυο πίσω κι άρχισε και τέλειωσε με τούτα τα λόγια:  
Δυο παιδιά, γιο μωρέ γιο.  
Δυο παιδιά ρωμιόπουλα(δεις)  
Και τα δυο 'λληνόπουλα.  
Τούρκα τα, γιο μωρέ γιο Τούρκα τα ερώταγε(δεις)  
Και τα ματαρώταγε.  
Σεις παιδιά, γιο μωρέ γιο Σεις παιδιά ρωμιόπουλα(δεις)  
Γίνεστε τουρκόπουλα;  
Τα παιδιά, γιο μωρέ γιο, Τα παιδιά ήταν πονηρά!(δεις)  
Γίνου συ Τούρκα Ρωμιά(δεις)  
Στο χριστό στην Παναγιά!  
Με τα τελευταία λόγια αποτραβήχτηκε στη ρούγα του και δε ματαφάνηκε. Η ρούγα πήρε τ' όνομά του και λέγεται «Ρουμελιωτέικα». Κι αυτός κοιμάται στο Κοιμητήρι των γονιών μας. (Απόσπασμα από το βιβλίο του συμπατριώτη μας Πάνου Κοσμοπούλου «Ανάλεκτα και σκαλαθύρματα»)

**Ηρώο πεσόντων στο Δάρα**

Στο κέντρο του χωριού Δάρα έχει μεταφερθεί εδώ και κάμποσους μήνες το ηρώο πεσόντων του χωριού που είχε κατασκευαστεί το 1928 επί προεδρίας Ν. Καπακλή.

Πάνω στο ηρώο είναι χαραγμένα τα παρακάτω ονόματα: Δ. Μακρυγιάννης, Π. Τριανταφυλλόπουλος, Ι. Κωσταράκης, Γ. Καλογερόπουλος, Γ. Τζουμάκης, Γ. Παπαδόπουλος, Δ. Πουλογιαννόπουλος, Κ. Κομπογιαννίτης, Φ. Βλασταράς, Λ. Πολίτης, Φ. Κορμπής, Κ. Κορμπής, Π. Κόκκαλης, Γ. Μάντης, Α. Χάντζος, Χάντζος, Ν. Χάντζος, Σ. Χάντζος, Τ. Χάντζος, Α. Χάντζος.

**Ο σεισμός του 3710 π. Χ. και η Βουφράδα**

Το 1969, ένα επιτελείο επιστημόνων και φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα με επικεφαλής τον καθηγητή Ουίλιαμ Μακντόναλντ έκανε έρευνες στην περιοχή της Βουφράδας και συγκεκριμένα στο χωριό Καρποφόρα και τα πορίσματά του, μεταξύ άλλων, μας βεβαιώνουν ότι στη Μεσσηνία έγινε ένας ισχυρότατος τεκτονικός σεισμός, που είχε ως αποτέλεσμα ένα τμήμα της περιοχής να καταποντιστεί. Ο σεισμός αυτός έγινε περίπου το 3710 π.Χ. και ο καταποντισμός κράτησε 350 χρόνια, δηλαδή, μέχρι το 3360 π.Χ. Ένας τέτοιος ισχυρότατος σεισμός, που είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα η θάλασσα να εισχωρήσει στο εσωτερικό της Μεσσηνίας, είναι φυσικό να συγκλόνισε και ολόκληρη την περιοχή της Βουφράδας.

**Γιορτή σταφίδας στο Χατζή**

Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2009, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της έδρας του δήμου, στο Χατζή, η γιορτή της σταφίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών του δήμου Βουφράδας με την υποστήριξη του δήμου. Οι γυναίκες του συλλόγου είχαν ετοιμάσει νόστιμα εδέσματα. Ήταν, πράγματι, μια υπέροχη βραδιά.