

Το ταχυδρομείο Χατζή μέσα από άλλες απόψεις

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουλίου 2009, στην ιστοσελίδα www.best-tv.gr και έχει ως εξής: «Πολλά τα παράπονα για το ταχυδρομείο Χατζή από συνταξιούχους της ευρύτερης περιοχής που καλύπτει. Συγκεκριμένα συνταξιούχοι διαμαρτύρονται ότι ο υπεύθυνος του Ταχυδρομείου δε διαθέτει τα αναγκαία ποσά... για την πληρωμή των συντάξεων σε καθημερινή βάση στους ταχυδρομικούς διανομείς (αν και τα έχει στο ταμείο του σύμφωνα με τους συνταξιούχους) με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι να αναγκάζονται να περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους ακόμη και με καθυστέρηση 10 ημερών. Οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται επίσης ότι λόγω της μη απόδοσης στους ταχυδρομικούς διανομείς των



αναγκαιών χρημάτων αναγκάζονται να προσέρχονται στο συγκεκριμένο υποκατάστημα προκειμένου να εισπράξουν από εκεί τη σύνταξή τους με τεράστιο για αυτούς οικονομικό κόστος». Δεν έχουμε άποψη για το αν το δημοσίευμα αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί σε εμάς κανείς δεν έχει διαμαρτυρηθεί και ως εκ τούτου δεν το υιοθετούμε. Έχει, όμως, μεγάλη σημασία το ταχυδρομικό ταμειτήριο Χατζή να αναβαθμιστεί. Το έχουν ανάγκη τα χωριά μας. Το έχει ανάγκη ο δήμος.

Πανηγύρι στο Κοντογόني



Δε λέμε και τα σημερινά πανηγύρια των χωριών μας έχουν την αξία τους και το δικό τους χρώμα. Μάλιστα κάποια από τα χωριά μας φέρνουν και φερμάτους καλλιτέχνες από το αθηνοκεντρικό κράτος. Χωρίς, όμως, να επιθυμούμε να χαρακτηριστείμε θιασώτες άλλων εποχών, μακριά από εμάς τέτοιες λογικές, δεν μπορούμε να μην ισχυριστούμε ότι παλαιότερα τα πανηγύρια των χωριών μας είχαν μια ζεστασιά, μια ανθρωπιά, ένα ξεχωριστό άρωμα που αυτοί που τα έζησαν δικαιολογημένα τα νοσταλγούν. Η φωτογραφία είναι από το πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου στο Κοντογόني του έτους 1953.

Η πλατεία ήταν ...γεμάτη



Κάθε βράδυ, όλο σχεδόν το καλοκαίρι, η πλατεία στο Βλάση ήταν γεμάτη ζωή από τους δεκάδες παραθεριστές που βρέθηκαν στο χωριό. Στη φωτογραφία βλέπουμε μια από τις παρέες με αυτά τα χαρακτηριστικά: Απ' αριστερά: Ιωάννα Αποστολοπούλου, Βασίλης Κακούρης, Νίκος Αποστολόπουλος, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Κυριαζής Αποστολόπουλος.

ΤΟ ΒΛΑΣΗ

Πρωτοφανές περιστατικό με αστυνομικό στην περιοχή μας

Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, στο αστυνομικό τμήμα του διπλανού μας δήμου Πεταλιδίου, εξελίχτηκε ένα πρωτοφανές στα χρονικά της χώρας μας γεγονός με πρωταγωνιστή ένα 42χρονο υπαξιωματικό της αστυνομικής διεύθυνσης Μεσσηνίας. Ο αστυνομικός παράτησε την υπηρεσία του και πήγε ένστολος στο σπίτι Αλβανίδας. Όμως, ο σύζυγος της Αλβανίδας τον πήρε είδηση και τον έκανε τόπι στο ξύλο. Στη συνέχεια τον έδεσε και ειδοποίησε την αστυνομία να πάει να τον πάρει και, παράλληλα, τον εισαγγελέα υπηρεσίας. Η Αλβανίδα κατηγορήθηκε στη συνέχεια τον αστυνομικό ότι τη βίασε. Ο εισαγγελέας επέ-



βαλε στον αστυνομικό μια σειρά από περιοριστικά μέτρα μέχρι να εκδικαστεί η απόφαση. Ανάμεσα στους περιορισμούς που του τέθηκαν είναι να μη διέρχεται από το Δήμο Πεταλιδίου, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές εντάσεις. Ο

αστυνομικός ισχυρίστηκε πως οι Αλβανοί του την είχαν στήσει. Ότι τον περίμεναν για να τον χτυπήσουν, αφού προηγουμένως του είχε τηλεφωνήσει η 24χρονη γυναίκα.

Ο Βασιλιάς Νέστορας και η περιοχή μας

Στην περιοχή που σήμερα είναι τα Βουφραδοχώρια είχε ο Νέστορας τα βουστάσια του γι' αυτό και μετά την απελευθέρωση δόθηκε το όνομα Βουφράδα στην περιοχή. Αξίζει λοιπόν να γράψουμε λίγα λόγια γι' αυτό το βασιλιά της Πυλίας που ο Όμηρος τον ξεχωρίζει ως συνετό και άριστο ρήτορα. Ο πατέρας του Νέστορα ήταν ο Νηλέας και η μητέρα του η Χλωρίς. Όταν ο Ηρακλής σκότωσε τον Νηλέα και έντεκα από τα παιδιά του (επειδή ο Νηλέας αρνήθηκε να τον βοηθήσει στην κάθαρση για τον φόνο του Ιφίτου), ο Νέστορας ήταν ο μόνος...που σώθηκε, καθώς απουσίαζε στη Γερήνια της Σπάρτης. Από τη Γερήνια προέρχεται και η ονομασία του Νέστορα Γερήνιος ή Γερήνιος ιππέας. Στα νεανικά του χρόνια, έλαβε μέρος στον πόλεμο Κενταύρων και Λαπιθών, στο κυνήγι του Καλυδωνίου Κάπρου και στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Παντρεύτηκε την Ευρυδίκη και έκαναν επτά γιους και δύο κόρες. Αφού

βασιλεύσε επί τρεις γενιές, έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο εξαιτίας της υποχρέωσης του Αντίλοχου ως μνηστήρα της Ελένης. Ο Νέστορας ξεκίνησε για την Τροία με τους γιους του Αντίλοχο και Θρασυμήδη, επικεφαλής 90 πλοίων. Μαζί με τον Οδυσσέα, πείθουν τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο να τους ακολουθήσουν. Στην Ιλιάδα, ο Νέστορας είναι το στοιχείο της λογικής, ο σοφός γέροντας που με την πείρα του μπορεί και δίνει συμβουλές στους Αχαιούς αλλά και να τους συμφιλιώνει στις, όχι σπάνιες, μεταξύ τους διαμάχες. Ο Νέστορας ήταν δεινός ομιλητής, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Όμηρος "ο Νέστορας ο γλυκόλογος... που από τη γλώσσα του σαν μέλι έρεε η λαλιά". Ήταν το πρόσωπο που σεβόντουσαν όλοι επειδή ήταν δίκαιος, σοφός, εύγλωττος, ακούραστος και εμπειροπόλεμος. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, έδειχνε τόλμη και ανδρεία στις μάχες. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι ο

Νέστορας ήταν αυτός που κατάφερε να συμφιλιώσει τον Αγαμέμνονα με τον Αχιλλέα. Αργότερα, όπως διαβάζουμε στην Οδύσεια, φιλοξένησε στο παλάτι του τον Τηλέμαχο, ο οποίος προσπαθούσε να μάθει νέα για τον Οδυσσέα. Ο Νέστορας και ο Θρασυμήδης είχαν γυρίσει πριν δέκα χρόνια με ασφάλεια στην Πύλο, ενώ ο Αντίλοχος είχε δώσει τη ζωή του στην Τροία, υπερασπιζόμενος τον πατέρα του από τον Μέμνονα. Αλλά ο Νέστορας δεν έχει να δώσει κάποια πληροφορία στον Τηλέμαχο για τον πατέρα του. Ο Νέστορας έχει ταυτιστεί με την έννοια του σοφού γέροντα και μεταφορικά, χαρακτηρίζουμε ως Νέστορα το παλαιότερο μέλος μιας ομάδας ανθρώπων ή μιας εταιρείας, καθώς και κάθε ηλικιωμένο με πολύτιμες εμπειρίες. Το Μυκηναϊκό ανάκτορο Επάνω Εγκλιανού, που ανακαλύφθηκε το 1939, είναι περισσότερο γνωστό ως παλάτι του Νέστορα.

Ο Μητράναστας και η περιουσία του στο Βλάση

Μέσα στην πάροδο του χρόνου πολλοί Βλασαίοι με μεγάλη προσφορά ξεχάστηκαν από τις νεότερες γενιές, δεν έγινε, όμως, το ίδιο με το Μητράναστας ο οποίος, αμέσως μετά την αποτίναξη του τούρκικου ζυγού βρέθηκε με τεράστια για την εποχή περιουσία στο Βλάση. Για το πώς απέκτησε αυτή την περιουσία λέγονταν τόσα στην περιοχή που δύσκολα κανείς διακρίνει τα όρια του πραγματικού από το φανταστικό. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονταν ότι ο Μητράναστας είχε αγαθές σχέσεις με τον Τούρκο διοικητή του χωριού μας και είχε αποσπάσει την εύνοιά του και τη

στήριξή του. Με το ξέσπασμα της επανάστασης ο Τούρκος του χωριού μας εγκατέλειψε την περιοχή και κλείστηκε στο κάστρο της Πύλου. Πριν φύγει από το χωριό κάλεσε τον προστατευόμενο του Μητράναστας και με φερμάνι του έδωσε τα περισσότερα και τα καλύτερα χτήματα του χωριού. Αργότερα μάλιστα ο αείμνηστος Θεοδωρακόπουλος Βασίλης θέλοντας να δείξει το μέγεθος της περιουσίας του αλλά και το πώς τη σπατάλησαν τα εγγόνια του συνήθιζε να λέει «Αφού τα εγγόνια του Μητράναστας που είχε τόση περιουσία φτώχυναν, τι να πει ο άλλος κόσμος;» Ο αεί-

μνηστος Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος είχε διαφορετική άποψη και μας έλεγε ότι είχε ακούσει από τον πατέρα του, που τον έλεγαν Ηλία, ότι ο Μητράναστας δεν είχε διασυνδέσεις με τους Τούρκους, τους οποίους μάλιστα πολέμησε, αλλά κατόρθωσε, φεύγοντας οι Τούρκοι, να αρπάξει πρώτος όλη την περιουσία. Όσο κι αν ψάξαμε, όσες μαρτυρίες γερόντων κι αν καταγράψαμε δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Ο χρόνος ένωσε το μύθο με την πραγματικότητα και είναι αδύνατον πλέον ο διαχωρισμός!!!