

Νέστορας Αναστάσιος:**Πέρασε στα ουράνια...**

Την 31η Ιανουαρίου 2009 έφυγε από κοντά μας και πορεύτηκε στην αιωνιότητα ο συμπατριώτης μας Νέστορας Αναστάσιος του Ιωάννη. Μια αγνή μορφή, βαθιά δημοκράτης, μόχθησε και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πληθωρική παρουσία με καθαρό λόγο, παρησιία και θάρρος ψυχής. Όσοι τον γνώρισαν τον αγάπησαν και τον σεβόντουσαν. Ήταν μια αστείρευτη πηγή πίστης και αισιοδοξίας. Έζησε όμορφα, γεμάτος συναισθήματα μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Δε δείλιασε, δεν έσκυψε το κεφάλι του, δεν υπόκυψε, δεν απελπίστηκε και όταν ακόμη ήρθαν δύσκολες στιγμές. Πολέμησε σαν το Διγενή. Μετριοπαθής,

αγωνιστής, αγαπητός, έντιμος, δημιουργικός, ηθικός και προσηνής πορεύτηκε έχοντας ψηλά πάντα το κεφάλι.

Γεννήθηκε στο Βλάση το 1929. Παντρεύτηκε την Ψώνη Αναστασία που είχε γεννηθεί στο Βλαχόπουλο το 1931. Απόκτησαν τρεις κόρες, την Ιωάννα το 1957, την Ανέττα το 1960 και τη Σταυρούλα το 1962. Έγινε αγροφύλακας στο Βλάση για δυο χρόνια. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Βλαχόπουλο και ασχολήθηκε με τις αγροτικές εργασίες.

Η νεκρώσιμη ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο Βλαχόπουλο την 1η Φεβρουαρίου 2009 με την παρουσία των συγγενών του και



πλήθους κόσμου. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας και η σύνταξη της εφημερίδας εκφράζουν τα συλλυπητήρια στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Αιωνία του η μνήμη.

Πορεύτηκε τη μακάρια οδό...

Στις 10 Ιανουαρίου 2009 σε ηλικία 91 χρόνων άφησε αυτό το μάταιο κόσμο και πορεύτηκε στα ουράνια η Παναγούλα χα Νικ. Παπανικολοπούλου από το χωριό Χαραυγή. Η νεκρώσιμος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Χαραυγή στις 11 Ιανουαρίου 2009 με την παρουσία των παιδιών της Βασιλείου και Μαρίας Παπανικολοπούλου, Παναγιώτα και Ελευθέριο Μαγιάκη, Σοφία και Κωνσταντίνο Τσουνό, τα εγγόνια της, τα δισέγγονά της, οι λοιποί συγγενείς και πλήθος κόσμου.

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος: Ο Βλασαίος που πολέμησε στη Μεσημβρινή Ρωσία το 1919

Ο Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος είχε γεννηθεί στο Μαργέλι αλλά όταν παντρεύτηκε τη Γεωργία Μυλωνά (του Γάτσου) εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Βλάση και ασχολιόταν με την επιδιόρθωση παπουτσιών.

Ο Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος είναι ο μοναδικός Βλασαίος που έλαβε μέρος από τον Ιανουάριο του 1919 έως το Μάιο του 1919 στην εκστρατεία των ελληνικών στρατευμάτων στη Μεσημβρινή Ρωσία. Στην εκστρατεία αυτή συμμετείχε το Α΄ Σώμα Στρατού αποτελούμενο από την II και XII Μεραρχία.

Ο Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος αποβιβάστηκε με τα ελληνικά στρατεύματα στην Οδησό τον Ιανουάριο του 1919. Έλαβε μέρος και πολέμησε γενναία σε μια σειρά από μάχες όπως αυτές της Μπερεζόβκας, της Σέρμπκας, της Κουμπάνκας-Μαλ Μπουγιαλίκ κ.ά. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα και δεν ακολούθησε τον Ιούνιο του 1919 τα υπόλοιπα στρατεύματα που μεταφέρθηκαν με καράβια από το Γαλαζί της Ρουμανίας στη Μικρά Ασία.

Όταν επέστρεψε στο Βλάση και για πάρα πολλά χρόνια διηγούταν ιστορίες από την εκστρατεία στους υπόλοιπους Βλασαίους που τον άκουγαν με μεγάλη προσοχή.

Από το αστυνομικό αρχείο

Ήταν 28 Μαρτίου 1914 όταν αστυνομικός σταθμάρχης του χωριού Αριστομένη στέλνει τηλεγράφημα στην αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσσήνης με το οποίο αναφέρει ότι ο Π. Σίδερος πυροβόλησε τον αδερφό του Νικόλαο. Αμέσως ο Ειρηνοδίκης Μεσσήνης μετέβηκε για ανακρίσεις.

Να πώς περιγράφει το γεγονός η τοπική εφημερίδα Θάρρος: «Η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσσήνης τηλεγραφικώς ανέφερεν, ότι καθ' α εκεί τηλεγραφεί ο αστυνομικός σταθμάρχης Αριστομένης, ο Π. Σίδερος επιπυροβόλησεν εναντίον του αδελφού του Νικολάου. Ο Ειρηνοδίκης Νησιού μετέβη δι' ανακρίσεις».

Άφησε αυτό το μάταιο κόσμο...

Στις 15 Ιανουαρίου 2009 πέρασε στις αγκαλιές των Αγγέλων η θανούσα Μαρία Παν. Βαμβακά-Μπρούξερ, από τα Χατζή, σε ηλικία 86 χρόνων. Η νεκρώσιμος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Χατζή στην οποία παραβρέθηκαν τα αδέρφια της Γεώργιος και Παναγιώτα Βαμβακά, Νικόλαο και Αικατερίνη Βαμβακά, οι ανεψιοί, οι λοιποί συγγενείς και πλήθος κόσμου.

Ο Φωτόγαμβρος από το Κουρτάκι στην Πελεκανάδα

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1910 δραστηριοποιείται εμπορικά και μάλιστα έντονα στα χωριά μας η οικογένεια Γεωργόπουλου ή Φωτόγαμβρου. Μια οικογένεια που ξεκίνησε από το Κουρτάκι και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Πελεκανάδα. Πρωταγωνιστές της οικογένειας αυτής ο Δημήτρης Γεωργόπουλος ή γερο-Φωτόγαμβρος και ο αδερφός του γερο-Γιάννης Φωτόγαμβρος. Απόκτησαν τεράστιο πλούτο τη δεκαετία του 1920 πρωτόγνωρο για τα χωριά μας. Μάλιστα το 1926 «ντελάλησε» (συνήθεια της εποχής γι' αυτούς που είχαν λεφτά) το ποσό του ενός εκατομμυρίου δραχμών. Ο γερο-Δημήτρης Φωτόγαμβρος είχε

στην κατοχή του μεγάλο εμπορικό κατάστημα και σπίτι στην Πελεκανάδα, αποθήκη και σπίτι στη Μεσσήνη, αποθήκη σταφίδας στο Πεταλίδι, αποθήκη σταφίδας στη Γιάλοβα, μεγάλο ακίνητο στην Καλαμάτα, αποθήκη εμπορευμάτων στην Πάτρα και πάρα πολλά άλλα. Είχε στην κατοχή του ένα ολόκληρο δίκτυο μεταφοράς προϊόντων από Τρίπολη, Καλαμάτα, Πάτρα και πολλά ακόμη μέρη. Η συγκεκριμένη οικογένεια είχε στην κατοχή της δικό της νερόμυλο καθώς και πηγάδι στο χωριό της Πελεκανάδας. Μάλιστα στο χωριό είχαν στην κατοχή τους ένα από τα ωραιότερα σπίτια της περιοχής.

Αθανασόπουλος Παναγιώτης: Σκοτώθηκε στο Μανιάκι

Ο Παναγιώτης Αθανασόπουλος γεννήθηκε την περίοδο της τουρκοκρατίας στη Βούτενα και έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1821. Στη μάχη του Μανιακίου έμεινε και πολέμησε δίπλα στο Παπαφλέσσα. Εκεί τον πήρε το βόλι του εχθρού, εκεί θυσιάστηκε για την πατρίδα. Ήταν 20 Μαΐου 1825. Αναγνωρίστηκε στρατιώτης της πατρίδας με αριθμό μητρώου 9438.

**Μεϊντάνης Γιάννης: Ένα παλικάρι από το Κουρτάκι**

Τόπος καταγωγής του Γιάννη Στ. Μεϊντάνη ήταν το Κουρτάκι όπου πέρασε τα παιδικά του και εφηβικά του χρόνια. Επιστρατεύτηκε για να προσφέρει τις υπηρεσίες στην πατρίδα που έδινε το δικό της αγώνα για την απελευθέρωση σκλαβωμένων εδαφών. Ήταν η περίοδος 1914-1918. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Μαΐου 1918 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας (Γ.Α.Κ. Παράρτημα Καλαμάτας, Αρχείο Μίμη Φερέτου).