

## Προεδρεία και δημορχιακές επιτροπές

Από τον Ιανουάριο του 2009, όπως προβλέπει ο νόμος, συγκροτήθηκαν και στους δήμους της περιοχής μας τα προεδρεία και οι δημορχιακές επιτροπές ως:

1. **Δήμος Βουφράδας:** Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέχτηκε ο Γιάννης Καρβέλας, αντιπρόεδρος ο Ηλίας Βαμβακάς (της πλειοψηφίας - αρνήθηκε η μειοψηφία να προτείνει εκπρόσωπό της) και γραμματέας ο Άγγελος Μαρκόπουλος. Στη Δημορχιακή Επιτροπή τακτικά μέλη: Φωτεινή Γκότση, Θεόδωρος Μπούζας, Ευσάθιος Παπανικολόπουλος (πλειοψηφία), Γιάννης Λεντούδης (μειοψηφία). Αναπληρωματικά: Αλεξάνδρα Κυριακοπούλου, Δημήτρης Αλεξόπουλος.

2. **Δήμος Αριστομένη:** Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο Αναστάσιος Γραμματικόπουλος, αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Χουλιάρης και γραμματέας ο Βασίλειος Μυλωνάς. Στη Δημορχιακή Επιτροπή, τακτικά μέλη:

Γεώργιος Αγγελόπουλος, Φώτιος Αγγελόπουλος, Φώτιος Αντωνόπουλος (πλειοψηφία), Αθανάσιος Αλεβίζος (μειοψηφία).

3. **Δήμος Νέστορος:** Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο Γρηγόρης Παυλόπουλος, αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Μπαχούμας και γραμματέας ο Σπύρος Σύρνος. Στη Δημορχιακή Επιτροπή τακτικά μέλη: Γιάννης Ζαχαρόπουλος, Φώτης Αγγελόπουλος, Νικόλαος Αθανασόπουλος (πλειοψηφία), Παναγιώτης Πετρόπουλος (μειοψηφία).

4. **Δήμος Παπαφλέσσα:** Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο Σταύρος Αντωνόπουλος, αντιπρόεδρος η Γεωργία Σικαλιά - Τσόπελα και γραμματέας ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος. Στη Δημορχιακή Επιτροπή τακτικά μέλη: Θεόδωρος Μαστρογιαννόπουλος, Νικόλαος Φράγκος, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος (πλειοψηφία), Αριστομένης Αβραμόπουλος (μειοψη-

φία). Αναπληρωματικά: Δημήτρης Κατσούλας, Διονύσης Ψώνης, Διονύσης Πετρόπουλος, Μιχάλης Καραβίδας.

5. **Δήμος Πεταλιδίου:** Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο Γιάννης Κατσάς, αντιπρόεδρος ο Στέφανος Δικαιούλακος και γραμματέας ο Γιάννης Λογιώτης. Στη Δημορχιακή Επιτροπή τακτικά μέλη: Πέτρος Βλαχογιαννόπουλος, Χρήστος Μπαρούτος, Φώτης Γιαννόπουλος (πλειοψηφία) και Γιάννης Μπαρκαρής (μειοψηφία).

6. **Δήμος Χιλιχωριών:** Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο Γιάννης Ζωντανός, αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Καρλής και γραμματέας ο Γιάννης Σταματελόπουλος. Στη Δημορχιακή Επιτροπή τακτικά μέλη: Κωνσταντίνος Ξυδιάς, Αντώνης Σταματελόπουλος, Παναγιώτης Ζάλιαρης και Θεόδωρος Παγάνης.

## Οι οργανοπαίχτες των χωριών μας



Η βλασαϊκή ορχήστρα. Αύγουστος του 1968 στο πανηγύρι του χωριού. Την ορχήστρα αποτελούσαν ο Νίκος Κακούρης, ο Κώστας Θεοδωρακόπουλος, ο Μιχάλης Τζάνος και ένας ακόμη που είναι άγνωστος σε εμάς

Την περίοδο του μεσοπολέμου και μετά πολλοί οργανοπαίχτες αναδείχτηκαν στα χωριά μας. Όλοι αυτοδίδακτοι. Ανάμεσά τους οι: Ο Κάππος και ο Γυφτοκώστας έπαιζαν πίπιζα, ο Όλγος νταούλι, ο Γυφταντρίκος κλαρίνο, ο Μπολός νταούλο, ο Αριστείδης Μπάρκας σαντούρι, ο Κώστας Κωνσταντόπουλος βιολί, ο Βαγγέλης Ντούβαλης λαούτο, ο Μιχάλης Τζάνος βιολί, ο Γιώργος Ζούρας κλαρίνο, ο Φώτης Βαμβακάς λαούτο, ο Γιώργος Βαμβακάς σαντούρι, ο Ηλίας Αναστασόπουλος κλαρίνο, ο Κώστας Θεοδωρακόπουλος μπουζούκι, ο Σωτήρης Παναγιωτόπουλος βιολί, ο Αντώνιος Παναγιωτόπουλος σαντούρι, ο Τάσος Ρένεσης βιολί, ο Σταύρος Μητρόπουλος ούτι, ο Αντώνης Νέστορας βιολί, ο Αλεβιζάκης Νίκος μπουζούκι, ο Τάσος Σταυρόπουλος βιολί, ο Χρήστος



Ο οργανοπαίχτης Μιχάλης Τζάνος από το Βλάση

Βασιλόπουλος μπουζούκι, ο Νίκος Αποστολόπουλος μπουζούκι και βιολί, ο Τάκης Παπαδόπουλος μπουζούκι, ο Βασίλης Αποστολόπουλος μπουζούκι και ο Παναγιώτης Λογιώτης βιολί.

## Μια αναμνηστική φωτογραφία



Οι αναμνηστικές φωτογραφίες από τη στρατιωτική θητεία είναι ξεχωριστές. Τρανό παράδειγμα η φωτογραφία του συμπατριώτη μας Βλασαίου Κώστα Θεοδωρακόπουλου του Χρήστου που υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο ναυτικό.

## Η καβουρόβρυση

Η καβουρόβρυση είναι μια πηγή που έχει τη δικιά της ιστορία ανάμεσα στα χωριά Ζαΐμογλι και Πελεκανάδα. Μια βρύση που ήταν ουσιαστικά τα φυσικά σύνορα των δυο χωριών που αναφέραμε. Για πολλά χρόνια η πηγή αυτή κάλυπτε τις ανάγκες ύδρευσης του οικισμού Άνω Ζαΐμογλι. Την αναφέρουμε έτσι απλά και για να μαθαίνουν τις πηγές οι νεότερες γενιές και γιατί έχουμε χρέος στην ιστορική μνήμη.

## Ο ψυχογιός του Παπαφλέσσα

Ο Μιχάλης Σταϊκόπουλος ήταν ψυχογιός του αρχιμανδρίτη Παπαφλέσσα τον οποίο και ακολούθησε στη μάχη του Μανιακίου. Εκεί τον έπιασαν αιχμάλωτο τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Ο ίδιος ο Ιμπραήμ του ζήτησε να αναγνωρίσει ανάμεσα στα πτώματα το σώμα του Παπαφλέσσα. Πράγματι ο Σταϊκόπουλος αφού έδειξε το σώμα του ήρωα οδηγήθηκε στο σημείο που είχαν συγκεντρώσει τους Έλληνες αιχμαλώτους. Πριν φύγει ο Ιμπραήμ από το Μανιάκι για το Σκάρμινγκα έδωσε ρητή εντολή να σκοτώσουν όλους τους αιχμαλώτους. Το Μιχάλη Σταϊκόπουλο είχαν αιχμαλωτίσει οι Σχενετζιπαίοι Τούρκοι οι οποίοι και τον γνώριζαν από την Τρίπολη όπου η οικογένεια των Σταϊκοπουλαίων είχε περιποιηθεί την οικογένεια των Σχενετζιπαίων που είχε αιχμαλωτιστεί από τον Κολοκοτρώνη στην άλωση της Τρίπολης. Λόγω αυτής της ευεργεσίας αποφάσισαν να παραβούν την εντολή του Ιμπραήμ και να τον σώσουν. Αφού του έδωσαν τούρκα ρούχα και ντύθηκε του έδωσαν ένα καλό άλογο και του είπαν πώς να φύγει. Μόλις τα κουρασμένα στρατεύματα έπεσαν για ύπνο ο Σταϊκόπουλος βρήκε την ευκαιρία και έφυγε και έτσι σώθηκε. Έφτασε στη Φουρτζάλα και διηγήθηκε τα γεγονότα της μάχης. Μετά αναχώρησε για την Τρίπολη όπου και πέθανε το έτος το 1857.

## Ο σεισμός του 1886 ισοπεδώνει τα χωριά μας

Ήταν 27 Αυγούστου 1886 όταν στη δυτική και κεντρική Μεσσηνία έγινε ένας από τους μεγαλύτερους και καταστρεπτικότερους σεισμούς που θεωρείται από τους μεγαλύτερους της ανατολικής Μεσογείου και χαρακτηρίστηκε παγκόσμιος σεισμός. Από το σεισμό αυτό καταστράφηκαν τα χωριά Βλάση, Βλαχόπουλο, Μηλιώτη, Πελεκανάδα, Χώρα και πολλά άλλα. Συνολικά καταστράφηκαν 120 χωριά από τα Φιλιατρά που ισοπεδώθηκαν μέχρι την Κορώνη. Τα θύματα από αυτό το σεισμό υπολογίζονται σε 326 οι δε πληγωμένοι γύρω στους 800. Με το σεισμό αυτό και τα χωριά μας ασχολήθηκαν την εποχή εκείνη πολλοί ξένοι όπως ο Vidal, Ornstein, Marschal και Philippson και αρκετά ο Sieberg και ο Γαλανόπουλος. Οι μετασεισμικοί διήρκεσαν περισσότερο από ένα χρόνο, μερικοί δε από αυτούς ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να δονούν ολόκληρη την Πελοπόννησο.

## Ο δάσκαλος Γεώργιος Αγγελόπουλος

Ο Γεώργιος Αγγελόπουλος γεννήθηκε την περίοδο που η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη στους Τούρκους και συγκεκριμένα το 1815 στην Πελεκανάδα. Έμεινε πολύ μικρός ορφανός και από τους δυο γονείς. Την προστασία του ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός του Καλερότσης από τη Μεσσήνη. Στη Μεσσήνη έμαθε τα πρώτα του γράμματα και μετά την απελευθέρωση τελείωσε το εκεί Ελληνικό Σχολείο. Συμφωνά με διάφορες πηγές υπήρξε μαθητής του μεγάλου δασκάλου μοναχού Αβακούμ.

Υπήρξε συμμαθητής του Δημήτρη Κουμουνοδουράκη γιού του οπλαρχηγού Θαναούλη Κουμουνοδουράκη. Στη συνέχεια ακολούθησε τον ιερέα Αθανάσιο Ροζόπουλο και δίδαξε σε σχολεία της Βουφράδας που τότε δημιουργούνταν. Από το δασκαλο Αγγελόπουλο έμαθαν γράμματα μεγάλοι και επιφανείς Πύλιοι όπως ο μεγάλος έμπορος από το Ρωμίρι Χριστόπουλος, ο δήμαρχος Τσαπόγας από το Χατζή, ο βουλευτής Μυσερλής από την Πύλο και πολλοί άλλοι.

### Στοιχεία εφημερίδας

#### ΒΛΑΣΗ

Δίμηνη έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Βλασαίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ»

Συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου **Ιδιοκτήτης:**

Σύλλογος Απανταχού Βλασαίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ»

Δ/νση: Βλάση Μεσσηνίας Τ.Κ. 24014

**Εκδότης-Διευθυντής:** Παναγιώτα Μαρινοπούλου.

Δ/νση: Κανάρη 36, Καλαμάτα. Τ.Κ. 241100, τηλ. 6976670736

**Σύνταξη-Επιμέλεια Υλης:** Τάσος Αποστολόπουλος.

Δ/νση: Δημητρακοπούλου 20, Τρίπολη, τηλ. 6977278756